

4. maj 1945 – 4. maj 1985

I begyndelsen af oktober 1944 begyndte borgerforeningen i Hammershøj at undersøge mulighederne for under de ekstraordinære forhold, hvor det danske politi var sat ud af funktion at oprette et frivilligt vagtkorps.

Derfor foresloges ved et forsamlingshusmøde den 11. oktober oprettet et vagtværn på 28 mand. I tidsrummet fra midnat til 6 morgen skulle 4 mand på skift holde vagt, fordelt med 2 fra kl. 12 – 03 og 2 fra kl. 03 – 06. Mandskabet skulle udstyres med jagtgevær, knipler, fløjter og lommelygter, og der skulle samarbejdes med centralen, så der om fornødent kunne tilkaldes forstærkning.

En vis præventiv virkning må vagtværnet have haft, for på generalforsamlingen i marts 1945 slås det fast, at der ikke har været indbrud i byen i vinterens løb.

Denne lille beretning har været offentliggjort i "Tjele Lokalhistoriske Arkiv's årsberetning fra 1985.

Den 4. maj 1985 mindedes hele Danmark 40-årsdagen for befrielsen 4. maj 1945.

På Lokalhistoriske Arkiv markeredes dagen med en udstilling i tiden omkring 4. maj.

I denne forbindelse dukkede mange interessante ting og oplysninger op, bl.a. også om Hammershøj Vagtværn og denne sang til vagtværnets pris:

I Natten klam og kold
der gik et Vagtværnshold,
som passed paa der ingen Røver kom fra Rold.
Til Tider var den drøj,
man kunde godt bli sløj,
Patruljen sku jo rundt i hele Hammershøj.
Men alle Mand var rede at værne vores By,
saa inden længe, vort Vagtværn var i Ry.
Og Enden den blev god,
det kosted ingen Blod.
Nu kan vi alle se, at Vagten Prøven stod.

Naar klokken elve slog
vi Melmadspakken tog
og gik til Vagten hen baade i Fog og Knog.
I vores flotte Dragt
vi maatte nu på Vagt
med Knipler, Lygter, Støvler var vi godt klædt paa,

vi listed rundt ved Hjørner og saa os godt omkring
for nu sku vi jo passe at Tyven ikke kom.
Og vi traf en Person,
han raabte straks Pardon,
han rysted da han saa vi ha'de en Kanon.

Naar vi paa Stuen sad
vi ikke meget gad
men derfor kunde vi dog ikke være lad,
hvis der blev ringet paa
og een sku hjemad gaa
en Vagtmand straks sprang op og tog Kavajen paa,
han tog hende under Armen og ledte hendes Fjed
i Overby og Nederby vi hjalp dem godt afsted.
Og derfor trower a
den hele By var glad
for Vagten her i Hammershøj, den mørke Stad.

Som Natten den skred frem
og Klokken den blev fem,
var Vagten slut, og nu vi satte Kursen hjem.
Og selv Mutter nøs
naar vi kom hjem og frøs,
saa tog hun godt imod os den kære Tøs,
thi saa vi syntes det ikke var saa slemt,
naa vi kom hjem til hende, saa var det hele glemt.
Og derfor skal i Dag
de tapre Koner ha
af Holdet nu et højt Hurra, hurra, hurra.