

# 25-års Jubilæum

Gaardejer P. Andersen og  
Rødding Mejeri.



P. Andersen.

I Anledning af at Gaardejer, Sognefoged P. Andersen, Batum, i 25 Aar har været Formand for Rødding Mejeri afholdtes Lørdag Aften i Rødding Forsamlingshus en Fest for ham. En Mængde Mennesker var mødt, og Salen var stuvende fuld, da den nyvalgte Formand, Gaardejer Jacob Kristiansen, bød Velkommen.

Efter Sangen „Et jævnt og muntert, virksomt Liv paa Jord” takkede Formanden P. Andersen i hjertelige Ord for hans trofaste Arbejde i Mejeriets Tjeneste og overbragte ham en Gave bestaaende af et meget smukt Skrivebord med tilhørende Stol samt til Fru P. Andersen et Sølvfad som Tak for hendes Gæstfrihed.

P. Andersen takkede for de store Gaver til ham og hans Hustru. Derefter blev der sunget to Sange, som var skrevet af Gaardejer Jesper Nielsen, Batum, der saa ofte ved festlige Lejligheder har glædet Egnens Beboere med sine smukke Sange.

Mejeriets Kasserer, Gaardejer Otto Pedersen, udtalte, at det var sjældent, at en enkelt Mand beklædte en saadan Post i saa mange Aar.

Andelssagen har knap saa god Jordbund som før, men P. Andersens gode, rolige Maade at se Sagerne paa har skabt den stor Tillid. Det vilde være en Lykke for Danmark, om der var mange af Pers Slags. En Tak for al diskret Hjælp. Han oplæste et Brev fra Gaardejer Laurits Nymann, som er syg og derfor ikke selv kunde være til Stede, og han udbragte et Leve for P. Andersen.

Mejeribestyrer Hansen takkede for de 25 Aar, som P. Andersen havde arbejdet i Mejeriets Tjeneste som Formand. Min Familie og jeg har altid været glad for at se dig i vort Hjem.

Formanden oplæste derefter Navnene paa Giverne af de smukke Gaver. Bødker Lund, Viborg, takkede for alt godt i de 25 Aar og for god Forstaaelse.

Undermejerist Laustsen takkede for P. Andersens forstaaende Maade at komme Mejeriets Personale i Møde paa. Han overrakte Jubilaren en smuk Blomsterkurv fra Personalet.

P. Andersen tog derefter Ordet og udtalte:

– Minder kommer frem for de ialt 30 Aar, jeg har arbejdet med Mejeriet. Jeg tænker paa Modstanden fra de skeptiske, da Mejeriet blev oprettet. Nogle mente, at det var Galmandsværk med det Mejeri. Den skummede Mælk var jo ikke for god at hælde i Rendestenen, for den kunde umuligt anvendes til andet, mente nogle. P. Andersen dvælede ved de gamle Dage, hvor man var selvforsynende baade med Smør, Brød, Gryn, ja, endogsaa Klæder. Da Produktionen af Smør gik over til Mejeriet, viste det sig, at man fik en langt finere og renere Kvalitet end fra de enkelte Gaarde og smaa Landbrug.

Man var ogsaa i Begyndelsen bange for Fordelingen af Betalingen for Mælken. Nogle var bange for, at man slet ingenting fik, og de blev glædelig overrasket, da det viste sig, at de fik meget mere for deres Smør end før, da de solgte hver sit hjemmelavede Produkt.

Den første Dag, Mejeriet gik, leveredes 3000 Pund Mælk, gennemsnitlig 4 Pund Mælk pr. Ko. Hvis nogen kom og skulde have Mælkepengene for sin Nabo, skulde han møde med en Fuldmagt, et Bevis paa den ringe Tillid, man havde til Medmenneskene. Anders Nielsen, Tapdrup, den senere Landbrugsminister, foreslog, at en Kageknuser blev opstillet paa Mejeriets Loft, hvor Kraftfoder var oplagret. Det blev afslaaet. Den 24. Oktober 1894 holdtes en Generalforsamling, hvor det blev forbudt at bruge Kaalrabi og Kartoffler til Fodring, med mindre der ogsaa blev fodret med et stort Maal Rapskager.

I 1912 udtraadte Vammen og Bigum, som hidtil havde været med, af Mejeriet, og i 1915 begyndte man at sælge Mejeriprodukter til Viborg. Der blev først gjort to mislykkede Forsøg fra Viborg-Handlendes Side. I Rødding var man ikke glad for en saadan Ordning, men enedes om foreløbig at ville levere til dem en Maaned. Det viste sig dog snart at være en god Forretning. I 1928 maatte man høre op

med at køre Mælk til Viborg, fordi Sundhedskommissionen forlangte, at Mælken skulde under Kontrol, og det vilde blive for dyrt for Mejeriet. I de forløbne ca. 12 Aar havde Mejeriet solgt Mejeriprodukter for henved 2 Mill. Kr. til Viborg.

I 1925—26 kom Mund- og Klovsyge, hvorved Mælkemængden gik langt ned. I 1930 udtraadte Løvel, men trods de mange Udtrædelser havde Mejeriet omtrent lige meget Mælk, et Bevis paa den stigende Mælkeproduktion.

P. Andersen omtalte Andelsforeningernes Betydning for at opnaa gode Priser. Første Aar efter Mejeriets Oprettelse blev der leveret ca. 1 Mill. Pund Mælk. Nu leveres der aarlig henved 10 Mill. Pund, endda Mejeriets Omraade nu er langt mindre. 340 Mill. Pund Mælk er leveret til Mejeriet i de 53 Aar, det har bestaaet, 5 Tønder Land kunde dækkes af de Penge, der er blevet indbetalt, hvis de blev taget ud i 10 Kr.-Sedler.

P. Andersen takkede for det gode Samarbejde i de 30 Aar, han havde været i Bestyrelsen; ogsaa Tak til Bødker Lund, som har leveret alle Dritler i de 53 Aar; Lunds Dritler var altid 1. Klasses. Tak til Interessenterne, fordi de saa trofast har staaet sammen om Mejeriet; ogsaa Bestyreren siger jeg Tak for den meget store Gæstfrihed og det gode Samarbejde. Tak for Gaverne, som jeg ikke mener at have fortjent, men hjertelig Tak. Mange gode Minder vil komme, naar jeg i Fremtiden vil sidde ved dette smukke Skrivebord.

I de sidste Aar har det jo ikke været nogen god Forretning at producere Mælk, men jeg vil haabe, at det danske Smør stadig vil blive ved at hævde sig som Nr. 1 paa Verdensmarkedet. Tak til Mælkekuskene for den gode Vilje, de altid har vist.

P. Thouggaard fremhævede, at P. Andersen altid var en Fredens Mand. Han havde udmærkede Evner til at jævne Meningsforskelligheder paa en god og rolig Maade; det er Grunden til, at P. Andersen altid er baaret frem af Folkeviljen.

Ferd. Graugaard, som havde kørt Mælk i 18 Aar, vilde takke for den gode Forstaaelse, som P. Andersen altid havde vist.

Søren Andersen, en Søn af P. Andersen, takkede, fordi han og hans Søskende havde faaet Lov til at være med til Festen for deres Far.

Festligheden sluttedes med Sangen „Altid frejdig, naar du gaar“.