

RABARBERBLADET

København d. 18. ^{nov} 1876

30øre



Indhold:

Den skæve skole.
Ulv skudt ved skive.
Tragedien på Hebron.
Tjenestepige på landet.
Børn på landet
København –
En by i skidt og mæg.
Forgiftede børn.
Dreng fra børnehjem myrdet.
Kloge konen Olga –
Helbredelseshjørne.
Livsfarligt arbejde.
Krigen i 1864.



FORSTANDERINDE GENNEM 20ÅR VISER SIG AT VÆRE EN MAND



Denne nye
mordsag er den
hidtil værste.
Kanas
forstanderinde
Frederikke
Wilhelmine
Møller, blev
barnemorder af
angst for at hendes
inderste
hemmelighed
skulle blive
afsløret.



PIO & GELEFF BESTUKKET



Af Kristian Frandsen

Nu har Pio og Geleff undersøgt muligheden for at starte en socialistisk koloni for udvandrere i Kansas i USA.

Brix i fængsel?

Brix bliver måske fængslet igen, fordi han har skrevet samfundskritiske artikler i det satirisk blad "Ravnen". Pio har også selv i januar skrevet en ledende artikel i Social-Demokraten, hvor han advarer Estrup-regeringen mod at begå

grundlovsbrud, fordi arbejderne så må beskytte deres frihed" om forældet med våben i hånd".

Pio isoleret

En mulig arrestation hæser lige om hjørnet. Efter Kongressen er Pio begyndt at føle sig isoleret i partiet, og i februar nedlægger han sit hverv som formand.

Er de bestukket?

De er blevet bestukket af politiet med et beløb som ikke må oplyses, og de må aldrig mere at vise sig i Danmark. Pengene er kommet fra

nogle af de store arbejdsgivere bl.a. B&W og Rubens Kleddefabrik.

Der bliver skrevet hamdrirrende artikler, lavet smædeviser og tegnet et utal af satiriske tegninger. Plugten bliver af mange betragtet som forræderi. Endnu engang er socialisterne i Danmark presset i defensiven.

Betjent overfaldet.

Af Janni Vinther Jensen og Dorte Pernille Nielsen

Søndag morgen blev betjent "Musen" overfaldet. "Musen" var ude for at kræve skolemilk, da han blev overfaldet. "Musen" blev overfaldet af en mand ved navn hr. Olsen.

Overfaldet fandt sted hjemme hos hr. Olsen og hans familie. Fru Olsen havde heltemodigt prøvet at hjælpe sin mand ved at lyve.

I kosteskabet

Hr. Olsen havde gemt sig i kosteskabet. Da betjent "Musen" kom hen til skabet, sprang hr. Olsen over ham. Hr. Olsens heltemodige søn var løbet hen efter tøjsoenen og bandt beslutsomt benene

-Jeg har det ikke så godt med, at han sidder der og dovner den, svarede fru Olsen

Helten Bernhardt

Vi har talt med den heltemodige søn, Bernhardt. -Hvorfor hjalp du sammen på sin far.

Vi har lavet et lille interview med fru Olsen.

-Hvad har De at sige til, at Deres mand nu sidder i fængsel?"

betjent Musen?

-Jeg gjorde det ikke med vilje.

-Kom nu, Hvorfor hjalp du Musen?

-Jamen jeg gjorde det altså ikke med vilje!

I fængsel et år.

Hr. Olsen kommer til at sidde i fængsel i mindst et år. Efter at han har siddet i fængsel, vil politiet nok ikke hjælpe ham med at finde et arbejde.



Nyhed

Knud Hansen har opfundet en lampe der bruger olie og brølerum. Der er en væge, der gå ned i olie og lyset kommer fra selve glas kuglen.



Udgivet
Dec. 2001



"Rabarberbladet"
udgivet af 7.a
Rødding Skole
Meldgårdsvej 24
8830 Tjele

Journalister og
Layout:

Ellen-May Ariel
Jacob Dühr Berg
Dennis Christensen
Astrid Engholm
Carsten Folager
Kristian Frandsen
Mette Egelund
Emil Hviid
Charlotte Jensen
Janni Vinther
Karen Kapolo
Rune Kastbjerg
Morten Kløjgaard
Frederik Larsen
Kasper Mikkelsen
Dorte Nielsen
Martin Nielsen
Malene Pedersen
Christian Pilgaard
Mikaela Rasmussen
Katrine Winkler
Morten Sørensen
Josefine Skouboe
Allan
Fian
Grethe



Krigen i 1864

Historien om Dybbøl i året 1864

Vi er i det dramatiske år 1864, da Danmark var i krig med to af Europas stormagter - Preussen og Østrig. Du befinder dig på selve stedet, hvor krigen bliver afgjort med angrebet på Dybbøllstillingen den 18. april 1864.

Gå i dækning i de danske forsvarsværker på Dybbøl, mens granaterne fra de preussiske belejringskanoner eksploderer omkring dig. Mod de trætte soldater der vejleder og fortæller om hverdagen i krigen, feltliv, kommunikation og våbebrug.

Krigen bryder ud

Det tyske Forbund (Forbundsrådet) besluttede den 7. december 1863 som reaktion på den danske novemberforfatning, der var i strid med aftaler indgået i

London i 1851-52, at foretage en økssekution (gennemtvinge Det tyske Forbunds vilje) i Holsten og Lauenburg med en forbundsstyrke bestående af østrigske, preussiske, sachsiske og hannoveranske tropper.

Juleaften 1863 gik 12.000 sachsiske og hannoveranske soldater ind i Lauenburg og Holsten. De danske tropper stationeret i de to hertugdømmer trak sig uden episoder tilbage til Slesvig.

Østrig og Preussen krævede den 16. januar 1864 novemberforfatningen trukket tilbage inden to dage - hvilket var umuligt - og derpå rykkede også østrigske og preussiske tropper ind i Lauenburg og Holsten. Den 1. februar 1864 fortsatte disse tropper ind i Slesvig. Dette var ikke længere en forbundsdagsbeslutning, så nu var der tale om egentlig krig mod Det danske Monarki!

Ved fronten

Gå i dækning sammen med soldaterne i en dansk løbegrav under belejringen.

Granatsalver fra svære preussiske belejringskanoner på Broagerland falder omkring dig. Med udgangspunkt i et datidigt fotografi har vi genskabt en livagtig scene fra danskernes kampstilling. I skjul i det granathægede landskab afventer flere tusinde danske soldater preussernes storm, der snart vil finde sted. Foran danskernes stilling venter endnu flere preussiske soldater - lige så anspændte og bange som de danske - på den afgørende kommando.

Preussisk soldat



Gammeldansk er en nyhed på markedet kom og smag den hos: Nicolajsens beværtning



Brændevin
en drik som rigtige mænd drikker.
Pris 10 øre.
Brændevin er godt for hjertet. Køb nu tre flasker for kun 25 øre spar 5 øre. (total-i-orden-sprut-smag.)



Er den gal med den øverste etage, så slå en smut ned til din nærmeste Barber Madsen butik.



Dette er sagens opklarer, Fru Morchwitz

Børnehjemsdreng MYRDET



Dette er den dræbt, Volmer Sjøgren.

Denne nye mordsag er den hidtil værste. Kana's forstanderinde Frederikke Wilhelmine Møller, blev barnemorder af angst for at hendes inderste hemmelighed skulle blive afsløret.

Skrrevet af:
Malene 7a

Den 15-årige Volmer Sjøgren blev myrdet den 27 februar 1893 i sit barndomshjem, børnehjemmet Kana. Gemingsmanden var Volmers værge gennem 12 år, forstanderinden på Kana, Frederikke Wilhelmine Møller. Frederikke Wilhelmine Møller havde, allerede da Volmer Sjøgren kom som 3-årig, været meget interesseret i Volmer, og hans fremtid. Frk. Møller havde mange gange bedt Volmer om, at komme ind til hende om natten, om ikke andet så for at drefte hans fremtid.



Dette er et billede af Børnehjemmet Kana

Hyggelig fødselsdag ender med død
Til en hyggelig fødselsdag den 27 februar 1893, skete det så. Volmer døde. Der blev tilkaldt læge, men Volmer var ikke til at redde. Lægen skrev uden at ryste på hånden dødsattest med årsagen "blodprop".

drabsprocessen, lagde frk. Møller to uldtæpper over hovedet på Volmer. Han døde inden for en ½-time.

Ikke kvinde men Mand
Frederikke Wilhelmine Møller var jo som sagt indsat i kvindefængslet, men under afteningen faldt der en bemærkning, som fik assessor Brun

til at sende frk. Møller til lægeundersøgelse. Resultatet blev da også at frk. Møller ikke hed Frederikke Wilhelmine Møller, men at "hun" var en mand og hed Frederik Wilhelmi Møller. Stort postyr.

Hr. Møller blev straks overført til mandefængslet.

Dommen
Frederik Wilhelmi Møller blev dødsdømt, men da kongen ikke underskrev flere dødsdomme, efter en mordsag nogle år før, blev dommen ændret til livsvarigt tugthus.

Blev gift og fik job
Hr. Møller afsonede dog kun 11 år af sin straf, så blev han løsladt. Han giftede sig med en tidligere fangevogter fra den tid, hvor han sad i kvindefængsel. I sin ægtestand emærkede han sig som kontorbud, og blev uhyre afholdt.

Tanken om mord
Det var dog først, da han blev 12 år, at hun begyndte at tænke på mord.

Volmer skulle jo snart konfirmeres, og derved kunne han jo forlade børnehjemmet. Frk. Møller blev panisk af angst for, at hendes inderste hemmelighed skulle blive afsløret. Frk. Møller spekulerede længe over en plan. Men det var først da der blev udtalt at, "det i visse tilfælde kunne være en velgerning at skille et menneske fra livet." at hun besluttede sig. Hun ville dræbe Volmer.

Ikke almindelig død MORD
Frk. Møller blev nu anholdt. Politiet havde fået et tip om Volmers regelmæssige besøg hos frk. Møller. Hun blev indsat i kvindefængsel, hvor hun tilstod. Hun havde trakteret de mindre børn med chokolade og de store børn med rom, til fødselsdagsfesten den 27 februar. Men i Volmers rum havde frk. Møller puttet et skvæst sovemiddel kaldet kloralmixtur. Volmer blev "underligt i hovedet" og bragt til sengs. Og for at fremskynde



Dette er drabsmanden som kvinde, Frederikke Wilhelmine Møller



Dette er drabsmanden som mand, Frederik Wilhelmi Møller

Dagens portræt: Tudseslugeren

I denne uge har vi en ny kendt person, som vi har talt lidt med. Denne person er "Tudseslugeren."

Af Janni Vinther
Jensen og Dorthe
Pernille Nielsen.

Tudseslugeren er en mand, der bor på Ladegården.

Tudseslugeren er en høj mand med brede skuldre. Han har sit egenavn, fordi han engang, da han fik ondt i maven, slugte en tudse. Efter at han havde slugt tudsen, havde han ikke ondt i maven mere.

Man siger, at han er en slags mirakelmand, og at han vil leve evigt, fordi at han drikker "livseleksir".

Mange venner
Vi har lavet et lille interview med Tudseslugeren.

-Har De nogle venner?
-Ja, jeg fire af slagsen. De hedder: Katrine, Ulrik, Frederik og så er der jo lille Bernhard. De fire er mine venner.
-Hvor mødte De første gang Deres venner?
- Jeg mødte Katrine og

Ulrik for første gang, da jeg kom på Ladegården. Frederik og Bernhard mødte jeg en dag nede ved Ladegårds åen, da de var ude at bade. Jeg lå og sov i det dejlige vejr på åbredden. Da jeg vågnede, så jeg Bernhard stå med en stavle, som han var klar til at kaste. Jeg blev meget sur og løb efter de to drenge. Bernhard var så uheldig at han faldt.

Ungdommen
- Hvad lavede De som ung?



Som ung var jeg meget livlig. Jeg havde mange venner, blandt dem er der ikke mange, der blev særlig gamle.

- Lavede De aldrig ulykker?
- Næsten aldrig. Det skete da en gang i mellem, men det var sjældent.

- Det har da været en dejlig barndom De

havde. Så lidt klo som De fik.

- Ja, det må man da sige, og det har jeg det godt med, fordi det får man jo kun et godt liv ud af.

På Ladegården
Tudseslugeren har sandelig haft et godt liv, men hvad gik der

galt siden De endte på Ladegården?

-Jeg havde et godt arbejde som arbejder på en cigarfabrik, men da jeg ikke længere kunne betale min husleje, blev jeg sat på gaden.

Efter en uges tid på gaden hørte jeg, at der var et sted, der hed

Her er et billede af ladegårdens beboere. Her er den sovesal hvor Tudseslugeren sover om vinteren. Om sommeren bor han i sin hjemmelavede hytte.

Ladegården. Et sted for fattige mennesker, hjemløse o.s.v. Den dag i dag bor jeg stadig på Ladegården, og jeg har gjort det i ca. 8 år.

Her slutter vi så dagens portræt som var af Tudseslugeren.



Skørt, Cirkel og synte Pjoser
Filtbælte,
af Røgelse, Indvask og Vase-
skæbnet til sine Pjoser.



Magiske Magttrækker
Indvask og sive Mask.
Pris Kr. 200.00.

Cykelstang til Kr. 400

Læser brev

Jeg er en dame på 27 år
Og jeg hedder Olga
Larsen. Jeg har to børn,
Malte på 3 år og Simon
på 8 år. Simon går på
Vestervold skole, og
han kommer til hjem
med blå mærker over
det hele, efter at
læreren har slået ham.
Jeg syntes det er for
dårligt, og det skal
holdes op straks. Så
hvis der er nogle der
mener det sanune, så
syntes jeg vi skal lave
en forening.

Olga Larsen.
Syvagervej 5
Snaveise.

Læserbrev

Det er ikke maskiner, der er noget galt med

Mads Storegård Firkløvervej
37 Århus. skriver:

Det er ikke maskiner, der er noget galt med, det er dem, der ejer dem.

Det, der er galt, er, at det er os der dag ud og dag ind arbejder ved maskinerne, men det er fabriksejerne, som intet arbejde udfører,

der ejer maskinerne og tjener på de varer, som vi får maskinerne til at lave. Uden os kunne fabriksejerne ikke overleve en eneste dag.

Vi skal ikke gøre det samme som i England, hvor horder af mennesker har sædelt maskiner for tusindvis af kroner.

Det er ikke maskinerne, der er noget galt med.

Men hvem har sagt, at det er de få, der skal eje maskinerne, erne??

Tjenestepige på landet.

Astrid Engholm

Vi har udspurgt en pige på 20 år om, hvordan hun har haft det, da hun var ung tjenestepige på landet.

Vi besøger den unge kvinde på den gård hvor hun bor med sin mand

Hun fortæller trist om dengang hun kom ud at tjene på en fremmed gård

- Jeg kom ud at tjene da jeg var 14 år gammel. Jeg skulle tidligt op om morgenen og gøre morgenmaden klar. Jeg gjorde også rent i huset og andre ting. Det var sikkert meget normalt, men jeg faldt aldrig rigtig til der. Jeg havde et lille kammer på loftet. Manden låste døren til kammeret efter mig hver aften. Da der var gået tre måneder bad jeg om at få min løn.

" Du kan bare gå ned i lysthuset," sagde han. " Så skal du få din løn."

- Sådan gik det mange gange. Det værste var at jeg ikke kunne gøre noget ved det. Jeg havde ikke noget at skulle have sagt.

Hvis jeg protesterede, fyrede han mig og skrev noget dårligt om mig, i min skudsmålsbog. Så var der ikke nogen der ville give mig arbejde. Sådan har mange unge piger det endnu den dag i dag. Tyende loven, som man skulle tro var til for at beskytte dem, siger bare at de skal være til rådighed for herskabet 24 timer i døgnet. Der er ingen hjælp til disse piger



Adoption.

Et hæderligt Ægtepar med et komfortabelt Hjem, som elsker Børn, ønsker at adoptere et Barn, naar Vedkommende kan skaffe Møden en liden Stilling, ikke under 1200 Kr., da da kan eldere ikke for næstgaa sig et saa stort Ansvar. Vedkommende har en god Plads som Vicevær. Billedt, med Barn ikke medlægger dette Blads Kontor.

En lille Pige, 3 Uger g., ønskes bortskaffet til Folk, som af Gødsel og Kærlighed vil tage Barnet som deres eget inod en mindre Udbetaling. Billedt, med Børn, modtager Adressen ved Tilvælt.

Fløjebarn.

Et lille Barn ønskes i Fløje, enten med en Udbetaling en Gang for alle eller månedvis. Man bedes henvende sig til Jens Peter Jensen, Frederiksberg Nyhus, Hellerød.

Fløje-Tillægsbetalt heres.



Styrtebadeapparat

3 Kr. pr. Stk.

Badekar fra 4 Kr. Stk.

Fodbadekar fra 3 Kr. Stk.

Klissetter fra 4 Kr. Stk.

Viltsortanter fra 6 Kr. Stk.

Underduschk fra 1 Kr. 25 Øre Stk.

Bidst fra 7 Kr. Stk.

Emallerede og Fajance Fade, Spande, Tragle, Potter, Sæbeskåle, Urinals m. m. til ukjendt billige Priser.

Telefon 527.

Charles Hougard,

Telefon 527.

Blikkenslager og
aut. Gas- og Vandmester.

Store Kirkestræde 2,

Hjørnet af Admiralgade, første Sted fra Østergade.

Den skæve skole.

En dårlig skole.

Af Katrine og Dorthe.

De fleste bønder har brug for arbejdskraft, og derfor ansætter de børn (fordi at de er billig arbejdskraft), og derfor kommer de fleste børn ikke i skole hver dag. Det synes politikere er for dårligt. Det er derfor at de nu har lavet en ny lov for dem der bor på landet. Nu har de besluttet at børnene på landet kun skal gå i skole tre gange om ugen, og de andre dage kan de så hjælpe il på gårdene. Derfor for børn der er over 10 år, fri fra skole på travle tider af året. Det er derfor at de nu for fri om foråret når der skal sås, og når der skal kules kartofler, og ved høst tid lukker skolein i fire uger.

Skoleloven.

Den skal først og fremst hjælpe landsbyskolerne til en bedre undervisning. Efter at vi har fået den nye skolelov skal eleverne nu undervises i samme fag, både landsbyskolerne og de større byskoler. Det betyder at historie, geografi, sang og gymnastik er blevet en del af den danske undervisning. Desuden stammer øvelserne fra det danske militærs våbenøvelser, og hvorfor skal pigerne lærer det. Anskuelses- undervisningen er også noget nyt. Her skal man lærer eleverne at forstå, hvad der sker i samfundet omkring dem.

Skolerne

Der har altid været politisk kamp om skolen. Det er derfor ikke underligt at de to største politiske partier, Højre og Venstre, ikke kan enes om en ny skolelov. Efter 1872 er der ikke mindre end elleve gange blevet foreslået en ny skolelov, men dog uden resultat. Først nu da Venstre er kommet til magten har vi fået en ny skolelov.

Bøndernes ønske.

På den måde, er der nu tage hensyn til bøndernes ønske, om at bruge børnene på gårdene. - Hvis børnene ikke kommer i skole, får forældrene en mulkt, fortæller Hans Poulsen.

Lærerne.

I de fleste landsbyskoler har de kun en eller to lærere. Det klarer så hele undervisningen alene. Det er den eller de lærere eleverne møder hver dag i deres skoletid. I de større bydele har vi der i mod en klasse for hver årgang, og man har de forskellige lærere til de forskellige fag og klassestrin.

Hvem bestemmer?

Kirken har haft en afgørende indflydelse på skolen. Men da socialdemokrater og de radikale fik magten er det jo blevet anderledes. De mener at religionen er en privatsag.



Her er der en drenge klasse der har en dansk time. (Privat foto)



På dette billed står en drenge klasse samlet, sammen med deres lærer, mens de bliver fotograferet. På billedet kan vi også se at der ingen kvindelige lærer er. på denne skole(arkiv foto).



Her har en drenge klasse der har gymnastik. I baggrunden ser vi deres gymnastik lærer.

STATE LINE.

Rejseagere bejæbrer sig, og fra Norge, Sverige og Danmark til de lærte Rejser.

Større, tæt og nye, uforbrugte og hurtige, alle Rejser bare her.

Udvalgte Områder omfatter alle de Rejseagere.

Alle Rejseagere sig til alle Rejser omfatter alle til

AUSTIN BALDWIN & CO.

General Agent

250 N. W. WASHINGTON ST.

CHICAGO, ILL.

John W. Wagon, Rejseagere.

Forgiftede børn

Janni Vinther Jensen.

Der er hårdt arbejde på de små fabrikker inde i byen. Børn som arbejder på cigar, tændstikke eller på tobaks fabrik, får et meget dårligt helbred.

Det er hårdt arbejde, når børnene tager fat på fabrikkerne inde i midtbyen. Børnene som går på arbejde hver dag, fra kl.7 om morgenen, til kl.3 om eftermiddagen, får det så dårligt når de har arbejdet en hel dag på eller anden form for tobaks fabrik

Vi har interviewet et barn som arbejder på en cigar fabrik inde i midtbyen.

- Hvordan har De det når De kommer hjem fra arbejde?
- Der har været nogle gange når jeg kom hjem, så har jeg måttet gå om i baggården og kaste op.
- Hvordan har De det med at De

får det så dårligt når De kommer hjem fra fabrikken? Jeg syntes da selvfølgelig at det er irriterende, men det er jo nødvendigt når jeg skal tjene penge til familien.

Ja, det er hårde tider, og de tjener kun 30øre om dagen. Hvor derimod en voksen mand kan tjene 2kr, og en voksen kvinde kan tjene 1kr om dagen.

For ca. en uge siden døde endnu et barn af forgiftning. Vi har talt med forældrene som stadig er i chok efter Sebastians død.

- Hvordan har i det at jeres lille søn nu er borte?
- Vi er stadig i chok efter hans død, han var jo vores eneste barn, og han var også vores eneste mulighed for at tjene penge.

- Hvorfor var han jeres eneste mulighed for at tjene penge?
- Det var han fordi, Jens-Jacob min mand har fået sit ene ben amputeret efter en kneskade han fik på sit gamle arbejde for ca. 2 år siden.
- Hvad så med Dem, hvorfor kan De ikke arbejde?
- Det kan jeg ikke fordi jeg har en meget alvorlig sygdom som jeg ikke ville kunne arbejde med.



Dette er et billede fra Vestermans cigar fabrik. Her er alle arbejderne fra fabrikken. (Privat foto)



Her er endnu et billede fra Vestermans cigar fabrik.



Her er et billede af syge børn på Skovens tændstik fabrik.

Wodrofflund

Koncert hver Aften

under ledelse af
Musikdirektør: Wilknecht!
Opførelse af
Skuespilleforen, Skuespillere,
Klavner, Sjongere etc. etc.

KILDEØEN

i Dyrehaven.
Høvedsøen, Søerne, Skovene
Lystig Besøgning og Solrige Fritid.
Hans Olsen.

Skovpavillonen.
Niels Peter Federsens.
Dyrskovsøen.
Bæltan i Tivoli.
Telefon 3970.

Livsfarligt arbejde

Af Carsten Foldager og Katrine Sørensen

Arbejdet for børn er alt for hårdt og farligt. Mange arbejdspladser er livsfarlige eller kan give varige skader.

Emil Hornemann:

-Manglende sikkerhed.

På mange maskinfabrikker er der stor risiko for at komme til skade på grund af manglende sikkerhed.

Emil Hornemann er den første, der har lavet en undersøgelse af børns arbejdsforhold. Han beskriver forskellige typer arbejdspladser og de problemer, der evt. kan være. Som udgangspunkt opfatter Hornemann arbejde som sundt og lærerigt, men ikke, hvis det er skadeligt eller kræver for meget af børnene.



Disse børn fra væveriet i Roskilde, er i konstant fare da de til hver en tid, kan miste en arm, et ben eller livet!

Giftige dampe!

Hornemann nævner, at der på mange fabrikker er stor risiko for at få blegtsot eller brystsygdomme, fordi der er støv og fugt. Men det der gjorde størst indtryk på ham var at se børn, der arbejder på tændstikfabrikkerne med sygdommen

fosforemrose, der får ens knoglerne til at smuldre. Specielt kæbeknoglen er udsat. Disse børn vil være nødt til at leve med deres handicap resten af livet uden mulighed for heldbredning.

De sover i skolen.

Skolen bliver heller ikke passet pga. alt for lange arbejdstider. Et barn fra væveriet i København udtaler:

-Normalt er jeg kun i skole hver anden dag, men jeg for aldrig lavet lektier alligevel. Desuden er jeg også så træt, at jeg tit falder i søvn.



Lægen Emil Hornemann



Her vises et billede af Graham Bells opfindelse, Fjernlyderen.

Årtiets opfindelse: Fjernlyderen

Fjernlyderen

Skrevet af Dennis og Carsten.

Den amerikanske videnskabsmand

Alexander Graham Bell, har opfundet et apparat, en såkaldt "Fjernlyder", som kan få to mennesker på forskellige steder til at snakke sammen.

Kritik af Fjernlyderen

Opfindelsen vækker stor opmærksomhed over hele verden, men trods det store gennembrud er der ingen fremtid er i apparatet.

Den franske fremtids forfatter Jules Verne udtaler:

-Det er en stor opfindelse men der er absolut ingen fremtid i den. Den ville være alt for dyr og vi har jo i

forvejen vores telegraf.

Optimisme hos Bell

På trods af den store kritik tror Graham Bell stadig på sin opfindelse.

-Vi har måske ikke så meget nytte af min opfindelse endnu, men i fremtiden vil det blive nyttigt at kunne snakke med hinanden over store afstande. Stør den optimistiske opfinder Graham Bell.

Magasin du Nord.

(Dame-Konfektions-Afdelingen.)



Kæber.

Kostumer.

Hatte.

Røgjakke
Gummikapper.

Vandtætte
Regnkapper.

Hort Faldstole i

Efterårsjakker.

Norgekostumer.

Nelskudragter.

Norgejakker.

Nordsødragter.

(Tilføjer møbler)

Dame-Hatte.

Nye afspassede Robber for Ellernær- og Vintersejleren, med dertil stuerede elegante Brøstlanger, ere hjemkomne fra Paris.

Ulv skudt ved Skive

Sensation i Skive

landmand Kresten Hansen skød i aftes en ulv. Man mente ellers at den sidste ulv i Danmark blev skudt ved Nibe i 1840, men det viser sig altså at det ikke var den sidste. Lokalbefolkningen har hele tiden talt om, at der var ulve på egnen omkring Skive, men ingen ville tage det alvorligt.

Rabarberbladets journalister har interviewet Kresten Hansen.

- Vi havde hørt ulven flere nætter liste rundt ved vores færefold. Det lyder frygtindgydende når ulven tuder om natten. Heldigvis har jeg mit gamle gevær fra krigen i 1864 og den tredje nat jeg holdt vagt ved færene kom ulven. Aldrig har jeg set værre dyr, kæmpestor med frygtelige tænder. Jeg rystede over hele kroppen. Pludselig sprang ulven frem mod mig. I sidste øjeblik fik jeg rettet geværet mod dyret, den nåede dog at rive mig her på armen. Kresten viser her stolt det lange sår han har på armen.



Ulven var allerede flået da rabarberbladet besøgte Kresten, men vi bringer billeder fra tidligere tiders ulvejagter.

Ulvenes historie i Danmark.

De første ulve kom til Danmark efter den sidste istid. Ulvene har været en stor plage i det danske samfund. Der er blevet

drevet jagt på ulve op til omkring 1769. Der var godser, der inviterede folk på ulvejagt. Herefter blev ulven sjældnere og sjældnere i Danmark. Folks angst for ulven har været stærkt overdrevet. Kun meget få mennesker er blevet angrebet af ulve.

Hvorfor uddøde ulven i Danmark?.

Ulve kræver store skovområder og vi har

fiendtlet al skoven for at bruge træet til den nye danpansmaskiner. kun 5 % af Danmark var dækket af skov i 1805, da den nye skovlov blev vedtaget. Landbruget ønsker også at få mere landbrugsjord efter vi tabte krigen i 1864, så store naturområder er blevet gjort til landbrugsjord. Her er der ikke leve muligheder for ulve.

Mon der nogensinde kommer ulve i Danmark igen. Det vil kræve at vi får skovene tilbage! Som det ser ud nu for vort land efter krigen mod tyskerne vil det være længe før vi får råd til at tænke på naturen.

Andetsteds i Rabarberbladet bringer vi et interview med Kresten Hansen om hans oplevelser i krigen i 1864.

Journalist Rune



Fjernlyder

Nu er der kommet en fjernlyder. Nu har den berømte opfinder Graham Bell opfundet en fjernlyder. Med en fjernlyder kan man stå i et hus og snakke med en i et andet hus. Det er bare fantastisk. Der vil gå et par år før den vil komme til Danmark men når den kommer så vil alle også bruge den.



Gammeldansk er en nyhed på markedet kom og smag den hos: Nicolajsens bevertning



København -en by i skidt og mæg.

*Katrine Sørensen
7.a.*

Omkring år 1600 boede der næsten 20.000 mennesker i København. Det lyder ikke af ret meget, men byens omfang var ikke nær så stort, som det er idag. Rundt om byen var der en vold og en voldgrav. Længs de smalle gader lå husene tæt, men bag dem var der ofte ubebyggede grunde, der blev brugt til køkkenhaver eller lå øde hen.

Forbudt at bygge uden for volden.

Men indbyggertallet voksede, og flere af de ubebyggede grunde blev bebygget, for det var forbudt at bygge uden for volden. Husene lå derfor meget tæt i der meste af byen.

Gaderne ligner møddinger.

Det var borgerne selv, der skulle sørge for at køre

affald fra dyrene og deres egne hemmeligheder, det skulle køres uden for volden, men lysten var ikke altid ikke lige stor, så meget af det endte på de ubebyggede grunde hvis man ikke valgte den endnu lettere løsning at smide det lige ud i de smalle stræder, der så kom til at ligne møddinger.

Det kunne også ske, at folk kørte deres affald ud i voldgraven hvor de andre bogere hentede vand til den daglige husholdning.



*De små
lejfligheder gjorde gaden til børnenes
legeplads.*

Ildebrande og smitsomme sygdomme.

I en by som deune var der to farer som indbyggerne hele tiden var udsat for. Det var faren for ildebrand, der kunne føre til, at store dele af byen nedbrændte. Og det var faren for smitsomme sygdomme, som nogle år kunne slå så

mange ihjel, at det blev betegnet som pest, København blev udsat for både ildebrand og pest mange gange. Smitsomme sygdomme og pest breder sig hurtigt, hvor mange mennesker bor tæt sammen, og de sundhedsmæssige forhold er dårlige. Det var derfor ikke mærkeligt, at en by som København blev ramt mange gange.



Når der først er gået ild i et hus, så er der ikke meget at stille op. Pumperne gir ikke meget vand. Det gælder om at redde så meget som muligt og hindre ilden i at brede sig.

Kloge konen Olgas helbredelses hjørne.

Kloge Olga giver nye gode råd hver uge

Ellen May 7.A

Gigt - en kastanje eller et svovlstykke i lommen hjælper til enhver tid.

Engelsk-syge - Børnenes lidelser kan standses ved at trække dem igennem to grene på et træ.

Blødninger - Spindelvæv lægges på det åbne sår, så skal det nok gå hurtigt med at vokse sammen.

Vorter - Stryk hånden af et lig over vorten, så forsvinder vorten i takt med at liget rådner.

Eksem - en blanding af ko pis og havvand skal nok lindre dine smerter og din kløen.

Ondt i maven - Drik lidt snaps med kamfer i.

Krigen 1864 - Er du en af dem der oplevede krigen som soldat? Har du syndet, og dræbt mange mænd? Så skaf dig et himmel brev!!! Har du et himmel brev, så kan du bevise at du er uskyldig, og så må du komme i paradiset.

Valborgs aften

Valborgsaften og Skt. Hans aften er ikke dårlige tidspunkter for lamnede, spedalske



Eksem er en meget smertefuld sygdom

eller kolera ramte at drikke eller bade i hellige kilder og små vandløb med hellige kræfter. Det er også godt at smide sine bandager på et træ bagefter, så bliver din sygdom overført til træet.

Ugens råd

Har du tandpine? Hold i ryggen? Eller hovedpine? Så benyt dig af blodigier. Anbring dem blot på kroppen, så går dine smerter over. Kvalitets igler kan købes hos det nærmeste apotek. Men bemærk venligst at de ikke må sluges, da iglerne så vil æde dig op indefra.

Ugens nyhed

Ugens nyhed er det fænomenale elektriske badekar. Dette kar kan sikre dig gode sanleje i fremtiden. Bare tag et hurtigt dyk, så skal "den" nok begynde at virk'.

Ugens "pas på"

Har du en uven? Så pas hellere på! Hvis din uven får fat i et hår fra dit hoved og gør håret ondt, f.eks. brænder det, så sker det samme for dig, hårets tidligere ejer.

Husk nu, vi modtager gerne læserbreve og spørgsmål.

Fra muldet til guldet

Nordmanden Hans'

Historie

Skrevet af Ellen-May og Josefina.

Vi interviewer den norske

Hans Lerkebye og bærer om hans fantastiske rejse fra Danmark og fattigdommen til Amerika og guldet.

Hans fortæller: Turen til Amerika var forferdelig. Alle blev søsøge til højre og venstre, og blev det dødeligt, pga. de mange rotter der trivedes under dækket, i passagerens bolig. Mange små børn samt familier blandt andre døde undervejs. De



døde blev smidt i vandet uden afskedskranse, eller videre eftertanke. Tilfældet var også at nogle med meget farlige og smitsomme sygdomme simpelthen blev skudt af kaptajnen. Langt ude

på havet så jeg nogle store grå fisk svømme i cirkler rundt om skibet. De var store og frygtindgydende. Grå med en stor trekant på ryggen og med tusinde knivskarpe tænder. Sø-folkene kaldte dem for

"Hajer" skulle jeg nok mene. De åd med glæde de lig der blev smidt over bord.

Da vi endelig ankom i Amerika, skulle jeg igennem en helvedes masse tolde, og jeg skulle også svare på en

masse spørgsmål der blev stillet af nogle officerer med store frakker på.

Så var jeg endelig fri til at gøre hvad jeg ville. Jeg gik ned på arbejdsformidlingen og fik et job som bødde! i

West Virginia hvor der var Indianer oprør. Nogle gange skulle jeg hænge 32 på en gang, bare for at skræmme de andre oprørere. Jeg kan egentlig godt forstå at de går oprør, for det er jo deres alt deres land. Men da jeg sagde det til min chef, blev jeg fyret og udvist af byen.

Hans har altid været norsk bonde, og er nu gift med en soux-indianer. Det er noget af en forandring.

Den første slave i Viborg

Jeg og min ven gik i Viborg en mandag morgen.

Pludselig så vi at alle var samlet omkring noget. Så gik vi hen for at se, hvad det var de kiggede på.

En kvinde stod der, midt i flokken stod den fortabte kvinde, hun var lænket ind i jernkæder, med beskidt og klamt tøj.

Vi havde aldrig set en slave før, men nu så vi det frygtelige syn af den stakkels kvinde. Pludselig kom der en mand som ville købe hende, han var fuld og grim ud, han gav ikke meget for kvinden, men kvinden fulgte pænt efter ham uden at gøre modstand.



Vi snakker med slavehandleren og pigen

Slavehandleren Evald Tobiasen udtaler:

"Hun kom fra Ghana ved vestkysten fra Afrika. Hun havde en søn på 3år. Hvad der er blevet af ham, ved jeg ikke. Han døde nok på rejsen. Jeg ved at slaven var med et skib.

Herefter fra de vestindiske øer. Hvorfor hun ikke blev solgt, i Amerika ved jeg heller ikke. Rabarberbladet har været så heldig at finde en person, der kunne tale kvindens sprog derfor har vi nu hendes historie.

"Hvordan er du kommet til Danmark?"
 "Jeg kommet til Danmark over det store hav. Vi var så mange mennesker at vi næsten ikke kunne trække vejret. Min søn var den første der døde. De smed ham bare i havet. Jeg husker den dag da de hvide mennesker kom til vores landsby. Vi havde netop lavet mad - mændene havde haft en god jagt. Vi kunne intet gøre mod de hvides tordenstokke. Snart var vi alle lænket i jern- og vi kommer aldrig tilbage til vort land igen."

"Hvad tror du der sker nu?"
 "Jeg ved det ikke. Men intet kan være værre end det jeg har prøvet til nu. Men at mennesker kan leve i dette kolde regnvåde land, forstår jeg ikke. Det værste er at jeg er helt alene."



Efterlysning:

Sort kat løbet hjemmefra har hvid plet under halsen og hedder Mis. Henv. Fru. Jørgensen Vestermann's Vej 15

Dødsfald:

Peter Hansen døde i går formiddag af at ikke kunne få vejret. Han skal begravet her på Søndag kl.12:00

Sælges

Spisebord med 4 stole sælges. Kom og aftal en pris. Hyttenvej 23, Roskilde.



Tragedien på Hebron.

Mette 7A, Christian P 7a.

Fru. Brandsholm er leder på børnehjemmet Hebron. Vi har besøgt hjemmet for at tale med fru. Brandsholm - Ja, jeg elsker jo alle mine små piger.

Pigerne

Pigerne kommer fra børnehjemmet, når de fylder 16 år. Vi prøvede også at snakke med en af børnene, men det fik vi ikke lov til.

Peter Sabroe siger, at han vil afsløre alt hvad fru. Brandsholm har gjort ved de stakkels børn, men fru. Brandsholm siger, at der ikke er noget at afsløre. Hun hævder, at forholdene er helt i orden på Hebron

Peter Sabroe

Peter Sabroe hedder i virkeligheden Rasmus Peter Sabroe. Han arbejder som redaktør og som politiker. Sabroe har ført en uendelig kamp for at få smidt Brandsholm i fængsel.

Mishandling

Da vi besøgte børnehjemmet for at få interviewe, mødte der os et frygteligt syn: børnene. Deres tøj var slidt, deres stakkels hænde var ødlagte med sår over det hele, deres rygge var flænsat af piskeslag og i hele hjemmet var lugten ubeskrivelig.

Pædofil

-Hun misbruger også børnene seksuelt, udtaler Sabroe.

-For eksempel sidder hun med børnene på sit skød og kæler for dem. De fleste tror at det er mangel på kærlighed.

Kontakt med hjemmet.

Pigerne må skrive hjem fire gange om året, men de må ikke selv bestemme, hvad de skriver. De måtte for eksempel ikke skrive, at fru. Brandsholm slår dem eller, hvor forfærdeligt de har det.



Prygl

Vi fik fat på nogle regler for opdragelse på børnehjem:

Årstal 1906: Drengene under 18 kan tildeles op til 25 slag med spanskør.

1910: Drengene under 18 må nu højst få 15 slag med spanskør.

1907: Forstanderen må bruge: 1) stuearrest.

2) lettere legemlig revselse.

3) fratage børnene goder, de ellers har.

Her er lidt om de nye regler: 1937:

Det er tilladt at give:

A) 1 elle 2 slag med flad hånd på kinden uden at øret berøres.

B) indtil .5 slag på sættet med flad hånd, hvis barnet er under 10.

C) indtil 3 slag med tyndt spanskør for drenge mellem 10 og 15 år.

D) indtil 6 slag på sædet med tyndt spanskør, for drenge mellem 15 og 18 år.

E) piger og drenge over 18 år må ikke slåes med spanskør.

Tæsk og slag

Vi kunne blive ved med at skrive regler for, hvad for slags tæsk/slag/bank de ikke måtte få og hvad de måtte få.

Vi har også snakket med en tysk lærer som udtalte sig om hvor mange gange han har givet et barn bank, i 1800 tallet:

925527: slag med stok.

124010: slag med ris.

20989: smæk med lineal.

14715: sår på 2114860: gok i nødden.

717: gange lod han drenge knæle på ørter.

613: gange på et trekantet bræt.

5000: gange måtte drenge ride på æslet.

Synderens hånd.

10285: lussinger.

7905: ørefigner.

Sovesale

Da vi besøgte Hebron, så vi de stakkels pigers værelser. Det var et frygteligt syn, ligesom alt det andet, vi har set. Deres sengetøj var beskidt og ulækker, senge sov på den bare halvm og 10 til 12 piger sammen.

Hårdt arbejde

Alle pigerne arbejdede på markene, hvor de havde deres hænder fulde af sår. De fleste af pigerne arbejdede også hos landmænd eller herremænd. Det kunne være som malkepige, passe børn, vasketøj og alt muligt andet. Børnene hos herremændene blev også seksuelt misbrugt, måske fordi herremændene ikke kunne få stillet deres lyster hos deres koner,



Spåmand i Viborg

A.F. Kasper Færch Mikkelsen

I Viborg er der en mand der siger at han kan se ud i fremtiden. Fks. Har han sagt at der vil ske en kæmpe ulykke i Amerika i år 2001. Men der er ingen der vil tro på ham! Og selv om der vil komme en kæmpe ulykke i Amerika så er der jo over hundrede år til.

Bedre undervisning færre prygl

Mikkil og Loos Simonsen, Smedegade 27 Roskilde

Det er for dårligt at, børnene får så mange prygl. Børnene lærer dårligere, og kan ikke koncentrere sig. Brug pryglens tid til undervisning. Nogle børn er endda bange for at komme i skole, og det er synd. Vores barn kommer tit hjem, og har blå mærker på benene og ryggen. Så derfor vil vi gerne afskaffe alle de prygl.

Mere i løn og bedre arbejds forhold!

Os på Vestermann's cigarfabrik vil have mere i løn og bedre arbejds forhold. Ellers **STREJKER** vi!

Vi får kun 12 kr. om ugen, og det er ikke nok til at leve for. Vi skal både sende vore koner og børn ud at arbejde for at have penge. Kvinder skal ikke arbejde, de skal blive hjemme og passe huset og børnene.

Arbejds forholdene skal værre bedre. Vi står i tobakstøve, får skader i ryggen og indånder giftige dampe. Det er for dårligt.

Derfor vil vi have mere i løn og bedre arbejds vilkår ellers må fabrikken finde nogle andre "slaver" til at arbejde.

Arbejderne på Vestermanns cigarfabrik.



Bedre boligvilkår!

Boligvilkårene er dårlige i lejlighederne på Vesterbro.

Mange mennesker er blevet syge af at bo i lejlighederne på Vesterbro. Fugten driver ned af væggene. Rotter er overalt. Luften er dårlig og værst af alt, nogle steder bor der op til 22 mennesker i en lejlighed. Det er for dårligt! Der skal bygges nye blokke. Det kommer til at koste staten mange penge men det er det værd.



Vestermann's cigarer

KUN
2 Øre stk.



Bedst siden 1842



Vinter-Bluse

af

Bomuldsløse! Kr. 6,00.
Haluld „ 7,50.
Silke „ 14,00.



Børn på landet.

På landet skal børnene ikke gå i skole hver dag.

Det vil være en alt for stor omkostning. Bønderne er vandt til at bruge børnene i det daglige arbejde. Derfor laver man nu en særlig skoletov for skolen på landet. Her skal børnene kun gå i skole 3 dage om ugen. De andre dage skal de så hjælpe hjemme på gården. Børn over 10 år har også fri på tider af året, hvor der er travlt på gårdene. Det er om foråret, når der skal sås. Og om efteråret, når der skal kules kartofler. Ved høstid lukker skolen i 4 uger.

En dårlig skole

På den måde er der forsigtigt taget hensyn til bøndernes ønske om at bruge børnene på gården. Men det er ikke tilstrækkeligt for dem. Mange bønder har stet ikke respekt for skolen. De beholder ganske simpelt børnene hjemme, når der er brug for det.

I loven står der, at forældre kan få en mulkt for hver dag, børnene udbelever. Men det bruger man sjældent. Skolen bliver i stedet lavet om, så den kommer til at passe bedre til folks behov.

I Vestjylland holder man næsten kun vinterskole. Så kan børnene arbejde hjemme på gårdene om sommeren. Andre steder nøjes man med at lade de ældste gå i skole 2 dage hver uge om sommeren. I enkelte fattig-skoler i byerne går man endnu længere. Her indskrænker man skoledagen til to timer. De ligger fra kl. 06,00-08,00 om morgenen. Så kan børnene arbejde på fabrikerne eller for håndværkere resten af dagen.

Skrevet af: Mikaela & Josefine 7.a.



Der er forskel på piger og drenge.

Der er forskel på piger og drenge, og derfor syntes man også, at der skal være forskel på deres uddannelse. Her ser man timerne i de forskellige fag, man lægger dem sammen for alle 7 skoleår.

FAG	København	
	Drenge	Piger
Religion	12	12
Regning	33	31
Dansk, Skrivn., Iagttagelse m. m.	84	72
Historie	10	10
Geografi, Naturhist., Fysik	22	20
Tysk	4	0
Sang	6	7
Tegning	10	3
Gymnastik	17	17
Sløjd	6	0
Haandarbejde	0	26
Husgerning	0	6



Bæde- & Børnbad.



Bølgbad.



Almindelig Bæde.

Bølgbadekar.

F. O. Wachteldrenners

Sozodont,

det bedste Tandrensingsmiddel, anbefalet af de dygtigste

Tandlæger.



faaes i elegante Etuier, som indeholde e Flaske Sozodontvædske og en Æske Tand pulver, paa de fleste Apotheker, saavel i Byer som paa Broerne, ligesom ogsaa hos mange andre Handlende.

Pris pr. Etui 4 Mk. 8 Sk.

F. O. Wachteldrenner,
Farmaceut.

Ravnshøjsgade 16.



F. HYPUR,
Vinhandler:
Skindergade 28 & 30.
TELEFON 2387.

MÜLLERS HOTEL
C. FRIBERGSSON
Cafe, Restaurant og Billiard.
TELEFON 1888.
Døet 1 Kr. ☉ Middag 1 00 Øre
Nære Farimagsgade 55.

De lever stadig under kummerlige forhold

Grosserer, Andreas von Rosenknop gjorde dette uhyggelige fund.

- Jeg gik min sædvanlige morgenrute. Da jeg kom til svinget ved dammen så jeg en hund som knurrede af en busk.

Da jeg kom nærmere busken, så jeg det forfærdelige syn af en dreng, som var blå i hovedet af kulde.

Jeg gik straks til politiet, for at anmelde det uhyggelige fund.

Mandag morgen tog lille Morten ud på sin mælkerute, men det blev også den sidste tur

Han blev fundet liggende stiv frossent, død men stadig med mælkejugen knæget ind til sig.



Drengen blev nogle timer efter entisiseret som mælkedrengen Morten.

Der var ikke nogen spor efter vold eller overgreb, så hans død

har nok noget med di ukongerlige forehold de måtte leve under. Vi syntes selv at det for dårligt at de rige snyder bare sådan kan udnytte de små børn.

Der burde være en lov om at børn kun kunne arbejde, hvis at de havde fået lov af de højere magter.

Forsorgshjem- god opdragelse eller ødelæggelse af børn.

Af Morten Kløjgård og Martin Nielsen. Og Morten Sørensen.

Børn må opfattes som samfundsborgere i lommeformat. De skal opdrages men også straffes, hvis de begår noget forkert. Og her har børnene ofte et problem for det er ikke kun i forhold til lovgivningen, at de kan træde ved siden af på

Privat og kristen velgørenhed

er forsorgshjem. Forsorgshjemmene er ikke offentlige foranstaltninger. Den slags initiativer er overladt til private, hoffet eller kristelige foreninger. Den private og kristne velgørenhed udfylder et betydeligt socialt tomrum i samfundet. Særligt de kristne stiftelser fylder godt op i landskabet.

Børn som små dydige væsener

DET MEDFØRER, at børn og unge på forsorgshjem ikke kun skal forholde sig til den gældende lovgivning, men også til den kristne moral og i det hele taget opføre sig som små dydige og retskafne væsener. Og her går det ofte galt. Det er op til forstanderens eller



personlige temperament og trosiver, hvordan børnenes handlinger bliver fortolket og evt. straffet.

Straffeloven af 1866
Ved straffeloven af 1866 fastsættes følgende bestemmelser for børn: handlinger foretaget af børn under 10 år er straffri. Som straf for børn anvendes ris.

Negerfedt
Oftre er forplejningen heller ikke for god: "Til frokost fik vi en

Rundtenom Fedtebrød, der var smurt med amerikansk Svinefedt, som blev købt i Brugsen. Det gik under navnet Negerfedt, men da vi altid var hundesultne, så gled Mæden godt nok ned endda.

Plejemoders tallerken
er fyldt Middagsmad var der altid figeligt af, men Kærnemælk kogt med Byggryn (Kærnevælling) uden Sukker, og Sødssuppe lavet til med en

Skefuld Eddike og en Skefuld Sirup, var ikke altid lige velkommen, især naar Plejemoders Tallerken var fyldt med Saft og Syltetøj, og hun sad ved Bordet og spiste sammen med os...scener har jeg tænkt paa, at de knappe Rationer måske hængte noget sammen med, at Fru F. fik faste Husholdningspenge, og at det, hun sparede, tilfaldt beide selv".

RABARBERBLADET

Rødning Sø afvandes

Et storslået landbrugsprojekt har taget sin begyndelse i vort lokalområde. Rødning Sø skal afvandes, så området kan bruges til nyttigt landbrugsjord i stedet for at ligge nyttesløst hen som en lavvandet sø.

En gruppe lokale landmænd er gået i samarbejde med det nystiftede Det Danske Hedeselskab og har skabt et helt fantastisk plan for hvordan søen kan afvandes. Det vil blive et umådeligt vanskeligt og kostbart projekt, hvis det ovenhovedet er muligt at gennemføre. Det økonomiske er i gode hænder hos Hedeselskabet, men en stor del af arbejdet skal udføres af egne bønder, som jo også vil få den største glæde af det nyindvundne landbrugsjord.

Enrico Dalgas.

Vi har været i kontakt med Hedeselskabets hærskronede stifter Enrico Dalgas, som kan løfte størstedelen af planerne for Rødning Sø afvanding og i øvrigt også for mange andre naturindvindingsprojekter. Første fase er allerede godt i gang. Man har gennembrudt den tørre sø, som har opretholdt søens vandstand. Derefter kommer det uhyre krævede arbejde med gravning af en stor drængroft gennem hele den dybeste del af søen. Dette forventes at tage

mistet land i krigen, men ingen skal kue danskerne.

Naturen må overvindes.

Vi kan overvinde naturen og derved få land tilbage til vore dygtige landmænd. Der er unyttige naturområder nok at tage af. Tænk blot på vores hedeområder og på vores mange tusinde kilometer vandløb, der bugter sig og derved ikke er effektive til at afvande vore lave områder. Opdyrkning af heden og udretningen af vores vandløb er de store opgaver, som venter forude.



Det fremsynte planforslag, som initiativtagerne forestiller sig Rødning Sø inden år 1915.



Det gamle, simple kort fra 1700-tallet.

64 tdr. land.

Kortet fra 1700-tallet, som er det kort, vi har måttet bruge lige til sidste år, viser søens nuværende udbredelse. Man regner med at kunne indvinde hele 64 tønder landbrugsjord. I den forbindelse må vi fremhæve det fantastiske arbejde, som det nye Geodætisk Institut har gjort for at få kortlagt vort fæderland - den smule vi har tilbage.

op imod ti år.

Håb for fremtiden.

Derefter venter arbejdet med at grave alle de andre drængrofter. Der er udfordrigt et kort som viser hvordan man forestiller sig området skal se ud inden 1915. Vi har æren af at bringe dette kort, så vore læsere kan få del i det håb for fremtiden et sådant projekt vækker. Vi har

og som Det Danske Hedeselskab er godt i gang at udføre. Vi tror det vil lykkes og vil blive til glæde for hele det danske samfund.

Kritiske røster

I Landstinget har enkelte såkaldte naturforkæmpere deres udtrykt kritik af planerne. De taler om ødelæggelse og forbindelse er dog næsten uryddelse af den naturlige rige fauna, såsom insekter den nye positive udvikling i og padder og også fisk. Det område blive hjulpet af den har dog kun afstedkommet jernbane, der er planlagt at hovedrysten og latter fra skulle gå mod nord til medlemmerne. Hvem kan tænke på smådyr og fisk i lyset af vort lands situation og i lyset af de fantastiske økonomiske muligheder. I det omfang enkelte fiskere vil blive berørt, vil samfundet selvfølgelig yde erstatning.

Jernbanerne er fremtiden. Vi tror det vil lykkes og vil blive til glæde for hele det danske samfund.

Et land fyldt med rige bønder.

Rabarberbladet vil følge Rødning Sø's afvanding i de kommende numre. Vi spår, at om bare hundrede år vil vore lavvandede søer være landbrugsjord, vore ær vore udrettede, så engene kan opdyrkes og hedeområder vil være så sjældne, at man vil rejse langt for at se dem. Danmark vil igen være et land fyldt med rige bønder.

Centralt beliggende lejlighed ledig



Lejlighed lejes ud til 2,36 kr. om ugen. Alt, hvad du har brug for følger med. God plads til familie med tre børn og en hund. 15 m².

Adresse: Prinsessegade 65 på Christianshavn.

Fantastiske landkort.

Meget kan vi sige om vort sørgelige nederlag i 1864 til Tyskland, men der er sandelig kommet skub i en positiv udvikling, som Geodætisk Institut og Det Danske Hedeselskab er fremragende eksempler på. Det er en stor glæde for Rabarberbladet at kunne bringe førsteværdigheden af de nye kort over vores område, netop færdiggjort i 1875. Det er fantastisk som den teknologiske udvikling har muliggjort tegningen af så præcise kort.



Det nye kort fra 1875. En hjælpende hånd i vort fremtidige samfund.

Vejret

To store viste sig i Københavns gader i går og det betyder efter Kaj Jensens gamle vejrværel at der vil komme regn og blæst i hele næste uge.

