



## *Hvor heldig kan man være?*

*Glæden var stor, da Lokalhistorisk Arkiv fik et livsværk foræret.*

*Helga og Knud Erik Riisager har gennem 40 år indsamlet lokalhistorisk stof fra aviser bøger m.v. De flyttede, og så kan vi få glæde af deres store arbejde.*

*Læs side 11*

Medlemsblad nr. 1, 20. årgang februar 2013

# Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening

Ledelse efter generalforsamlingen 7. marts 2012.

| Navn, tlf., adr., mail:   | Funktion:                 |
|---|---------------------------|
| Birthe Dalsgaard, 98 54 41 71<br>Skibdølvej 1, 8830 Tjele<br>bdg@nghf.dk                  | Formand                   |
| Jørgen Dalager, 86 69 90 96<br>Vråvej 24, 8830 Tjele<br>nederskov@dalager.com             | Redaktør – Tjele på tværs |
| Knud Østergaard, 86 65 20 79<br>Vibevej 8, 8830 Tjele<br>knud-vibevej@orumnet.dk          | Kasserer                  |
| Irma Therkildsen, 86 65 41 65<br>Hovedgaden 41, 8830 Tjele<br>irma.therkildsen@live.dk    | Sekretær                  |
| Jytte Bjørn, 86 69 01 12<br>Catrinevej 15, 8830 Tjele<br>jyttebjorn@dlgmail.dk            | Medlem                    |
| Karsten Sørensen, 86653164<br>Vestergade 8, 8830 Tjele<br>karsten@orumnet.dk              | Medlem                    |
| Nette Hunsballe, 86652065<br>Egelundsparken 22. 8830 Tjele<br>nette.hunsballe@hotmail.com | Medlem                    |
| Turi Thomsen  | Suppleant                 |
| Annalise Christensen  | Suppleant                 |
| Svend Haakon Jensen   | Revisor                   |
| Børge Kronborg  | Revisor                   |
| Jan Dalsgaard Johannesen  | Revisor-suppleant         |

## *Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv*

Tjelevej 8 - Ørum - 8830 Tjele

tlf. 87 25 02 82

e-mail: [info@tjelearkivet.dk](mailto:info@tjelearkivet.dk)

[www.tjelearkivet.dk](http://www.tjelearkivet.dk)

Åbent hver mandag kl. 14 – 17.

(Ferielukket i juli måned)

## Ved årsskiftet 2012/13

Ved generalforsamlingen i Tjeleegnens Lokalhistoriske forening i marts 2012 nyvalgte Nette Hunsballe og Karsten Sørensen til bestyrelsen. Denne konstituerede sig efterfølgende således: Birthe Dalsgaard (formand), Knud Østergaard (kasserer), Jørgen Dalager (redaktør af Tjele på Tværs) og Irma Therkildsen (sekretær). Bestyrelsen i øvrigt består foruden af de nyvalgte af Jytte Bjørn.

I 2012 afholdt foreningen 4 arrangementer – alle med en pæn medlemstilslutning. På generalforsamlingen i vinter fortalte Svend Håkon Jensen fra Lokalhistorisk Arkiv i Ørum om, hvad man kan søge på Internettet om slægts- og lokalhistorie. I foråret besøgte foreningen det arbejdende museum, den Gamle Papfabrik i Bruunsåb i Viborg (se omtale i Tjele på Tværs nr. 2 2012). I sommer gik turen til Vejrum og Viskum Kirker, hvor forhenværende skoleleder Søren Nielsen fortalte om de to kirker (se omtale her i bladet), og endelig formidlede arkivar Asbjørn Romvig Thomsen hovedresultaterne af sin spændende undersøgelse om social mobilitet i det førindustrielle Danmark (se omtale her i bladet). Kirkebesøgene skal ses ud fra foreningens flerårige bestræbelse på at nå rundt til landsbyernes ældste mødesteder – en intention, som vi håber, vi kan fuldføre de kommende år. Besøget på den gamle Papfabrik er begrundet i et ønske om også at besøge steder uden for vores eget område, der har haft stor betydning for Tjeleegnen. Denne intention imødekommer også det planlagte besøg i De fem Halder på Hald (se omtale her i bladet). De to øvrige arrangementer viser hen til, hvilken viden kilder kan give os om vores lokal- og slægtshistorie. Udover viden om den nære historie er det vores mål, at disse

arrangementer også skal bidrage til at styrke nysgerrigheden efter selv at gå i gang med at finde egen lokal- og slægtshistorie. Denne intention støttes også af det kommende foredrag i forbindelse med den kommende generalforsamling, hvor arkivar Annette Østergaard Schultz via kilder lader os møde 7 forskellige børn, der alle er født i år 1900. Bestyrelsen udgav som foreskrevet i foreningens vedtægter 2 nyhedsbreve i 2012 med små artikler, meddelelser fra bestyrelsen, fra lokalhistorisk arkiv og bogredaktionen Tjele på Langs.

Foreningens medlemstilslutning er utrolig flot: 94 husstande og 54 personlige medlemmer.

I ønskes hermed alle et godt nytår 2013. Igen i år skal der lyde en stor tak til medlemmerne for at bakke op om foreningen og til redaktionen for Tjele på Langs og Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv for støtte og inspiration. Personligt vil jeg sige tak til bestyrelsesmedlemmerne i lokalhistorisk forening for et godt arbejde og samarbejde i 2012.

Birthe Dalsgaard



**Til lykke til forfattere og redaktion for en rigtig flot udgave af Tjele på Langs. Bogen kan købes på Lokalhistorisk Arkiv, ved redaktionen og hos Kjærs Boghandel.**

## Siden sidst

### Kirkevandringen fortsatte

Vejrguderne var med os i Vejrum og Viskum Kirke den 15. aug. Der var også denne gang pæn tilslutning og Søren Nielsen fortalte levende om kirkernes historie og om herremænd, købmænd og bønder, der gennem århundrede satte deres præg på kirkerne og livet omkring dem. Kirkevandringerne fortsætter, så vi til sidst har været i alle tjeleegnens 14 kirker. ( se side 5 )



Søren Nielsen i Viskum Kirke

### Lykkens smedje?

Det var navnet på det foredrag, der onsdag d. 31. oktober blev afholdt i et stuende fyldt lokale.

Spændende og engageret fortalte arkivar Asbjørn Romvig Thomsen, om sine studier i social mobilitet i samfundet i perioden 1750-1850. Var man sin egen lykkes smed? Og kunne den enkelte selv forme sin tilværelse og være herre over, hvor i samfundet man befandt sig?

Med udgangspunkt i tre nordøstlige Sallingsognes samlede befolkning i den nævnte periode kom foredraget til at handle om levevilkår og familierelationer, sociale såvel som økonomiske forhold for befolkningen.

Det var utroligt spændende at høre, hvorledes det via studier af de enkelte personers liv fra fødsel til død var muligt at komme helt tæt på den enkeltes sociale skæbne. Den enkeltes liv var i meget vid udstrækning bestemt af, hvor i samfunds-

systemet man blev født. Den sociale mobilitet var lille.

Kort fortalt, viste Asbjørn Romvig Thomsens undersøgelse, at det generelt forholder sig således: at elitebønder stammer fra elitebønder og fattige folk får fattige efterkommere!

Det er familiebaggrunden, der med enkelte undtagelser er bestemmende for udkommet.

Belyst med eksempler fra storgårde (Juntegård og Kjeldgård) i området, viste han, hvorledes disse

store jordejeres opførelse og ansvarlighed havde betydning for hele lokalsamfundets og den enkeltes velbefindende og deres muligheder for at komme igennem krisetider.

Dygtige og ansvarsfulde godsejere kunne med andre ord være med til at løfte andre opad i den sociale rangstige.

Det var i sandhed slægtsforskning, når slægtsforskning er allerbedst.

Turi Thomsen



Asbjørn Romvig Thomsen

## Det sker

**Generalforsamling den 26. februar**

**Se bladets bagside**

**Efter generalforsamlingen**

**Læs om "Aargang 0" på næste side**

## Mød de syv børn på generalforsamlingen



[www.aargang0.dk](http://www.aargang0.dk)

*Interaktivt undervisningstilbud, der vækker 7 børn fra arkiverne til live. De er født i år 1900 og deres skæbner står beskrevet på godt og ondt i de originale kilder.*

*Materialet tager udgangspunkt i 7 vidt forskellige børn, der alle er født i år 1900. Med afsæt i det autentiske kildemateriale, der er bevaret om hvert af børnene, inviteres eleverne til at fortælle de 7 børns livshistorie fra de er 0 til de er ca. 25 år gamle*

## De fem Halder

**Tirsdag den 7. maj kl. 19.00** mødes vi ved "Hald Laden", Hald Hovedgaard.

Man medbringer kaffe, som nydes i den skønne natur, hvis vejret tillader det, og ellers finder vi et sted.

Entre 30 kr.

Erling Greve, der vil vise os rundt, fortæller her:

HALD - Et landskab med mange kulturer. Der er ikke så mange steder i vores område, hvor man på et relativt lille område kan fortælle en historie ud fra synlige spor, som strækker sig over ca. 1000 år og vel en ca. 500 år ekstra, hvis man tager

sagnhistorien med. Men det kan man på Hald - det fine sted i Dollerup sogn, som ud over den almindelige kulturhistorie, jo også rummer en stor del af naturhistorien, idet man her kunne se kanten af den store isbræ, som for ca. 15.000 år siden lå med sit 1,5 km tykke lag is hen over det østlige Jylland - også over Tjeleområdet.



Aspekter af alle disse herligheder vil der blive fortalt om ved jeres besøg til maj, hvor Inderøskoven i Hald Sø står nyudsprungen grøn. Der er nok at fortælle om, så det eneste der kommer til at mangle den aften, er tid. Men det er jo ikke noget nyt. Meget velkomne skal I være, I som kommer fra en historisk egn, hvor I heller ikke mangler noget."

Erling Greve Kristensen,  
Dollerup Banker.

### **Kig her**

Vil man forberede sig lidt til turen, kan man læse om "De fem Halder" her:

[www.defemhalder.dk](http://www.defemhalder.dk)

### **Biskop Jørgen Friis**

Den stridbare biskop Jørgen Friis, trak sig tilbage til "Det tredje Hald" da han omkring 1730 kæmpede mod reformationens tilhængere. Knud E. Riisager har i "Tjele på Langs" 2008 og 2010 skrevet om Jørgen Friis og aneksgårdene i Vorning og Hammershøj. Se evt. også "Aneksgårde" på Hammershøjs hjemmeside [www.hammershoej-by.dk](http://www.hammershoej-by.dk)

## Fremtidige arrangementer

(bliver annonceret i næste blad)

**Kirkevandringen** fortsætter den 20.aug.



**Til Lindum og Bigum Kirker.**

**I oktober besøger vi  
Landsarkivet i Viborg**

## Kirkeklokken?

På en tur til Island sommeren 2012, besøgte vi East Iceland Heretage Museum i Egilsstadir. De havde en udstilling omhandlende levevis/vilkår i det 20. århundrede, så absolut en seværdig udstilling. Undervejs rundt i museet kommer vi til en glasmontre som indeholder en gammel messehagel samt en kirkeklokke. Vi er på vej videre, da der - hold nu fast - ringer



**Klokke Egilsstadir**

en klokke for mig. Klokken i montren har aldrig været en kirkeklokke! Klokken i montren er en del af en gammeldags støbejernscisterne, den udgave som sammen med toiletkummen blev betegnet som et højtskylstoilet. Denne indvendige del af cisternen ligner en klokke og blev også i fagsproget benævnt som klokken. Jeg henvendte mig til Museumsinspektøren og bad hende følge med, da der var noget jeg gerne ville delagtiggøre hende i. Jeg forlagde hende "klokkens" oprindelse og funktion, hvortil hun dog fastholdt at det var en kirkeklokke, måske nok af simpel karakter

men dog en kirkeklokke. Efter nogen snak frem og tilbage med overbevisende argumenter og oplysning om min faglige baggrund (udlært VVS) og dermed en vis viden på området, fik jeg hende så meget i tvivl, at hun kun fastholdt, at den havde fungeret som kirkeklokke, hvilket jeg ikke ville anfægte. Vel hjemme indsamlede jeg dokumentation for min påstand og sendte dette til museet, som efterfølgende har meddelt at min påstand var korrekt. Vi er i stadig dialog, da jeg har udbedt mig hele historien om klokken, dette er dog blevet sinket da en ny inspektør - Unnur Birna Karlsdottir - er tiltrådt museet.

*- Om man nu hed Andersen og måske Hans Christian -*

*Da kunne man med ord nok flette  
et eventyr med morale at berette.*

*Om end man til retirade er skabt  
ens skæbne er ingenlunde tabt.*

### **Forhåndenværende "klokker"**

At man gennem tiderne har gjort brug af forhåndenværende genstande, som erstatning for en rigtig klokke, har givetvis fundet sted i mange andre tilfælde.

Et lignende tilfælde som før beskrevet, har kunstneren Rie Muñoz ved sin vidunderlige stil visualiseret ved en akvarel

– Ringing the Church Bell, Nondalton - fra 1981. Billedet herunder er fra en lille landsby ved navn Nondalton i den sydvestlige del af Alaska.

Her havde den Russisk Ortodokse Kirke ingen kirkeklokke, så præsten, som var en opfindsom person, bjergede sig propellen fra et fly som var styrtet ned i nærheden. Sammen med landsbyboerne rejste han en klokkestabel, hængte



*Ringing the Church Bell, Nondalton*

propellen op i denne og ved at bruge en hammer som knebel, kunne han nu kalde menigheden sammen til kirkelige handlinger. Propellen fungerede på fortrinlig vis, og at den frembragte en himmelsk lyd er vel overflødig at nævne - det kan næsten ikke være anderledes. I den gamle Tjele Kommune er det så redeligt, ingen af de 14 kirker er udstyret med klokker af førnævnte karakter, men med klokker af den vanlige slags, støbt i bronze, spændende i størrelse fra 570 til 1010 m.m. i diameter og med et spænd af alder fra det 14. århundrede til 1999. Klokker med egen sjæl og historie. Klokker som bringer bud, om tider som har været og om tider som måtte komme. - Og det er jo heller ikke så ringe. -

Karsten Sørensen

## *Hvad står der?*



**Vi røber ikke**, hvad der står, og hvorfor den er rejst, men vi kan godt fortælle, at den står i Viskum Vesterskov.

**Vi vil til gengæld** fortælle, at det bliver lettere at læse, hvad der står, og hvor stenene står.

Peter Skytte og Poul Andersen vil rengøre og affotografere mindsten Tjeleegnens mindsten.

**Billeder, tekst og placering** vil senere komme på Arkivets hjemmeside. [www.tjclcarkivet.dk](http://www.tjclcarkivet.dk)

**Vi ved**, hvor de fleste mindsten er placeret, men **hvis du ved**, hvor der står nogen, som sandsynligvis er ukendte for de fleste, **så kontakt** Peter Skytte 30334348, eller [skytte@energipost.dk](mailto:skytte@energipost.dk)

## De ugudelige sognebørn !

Klip fra "Piettsmen i Jylland", af F. Elle Jensen

"Af en haardere Støbning var Michael Feld i Vammen-Lindum-Bigum, Nørlyng Herred (1737-60). Som res. Kapellan i sin fødeby Nykøbing M. havde han holdt gudelige forsamlinger og bl. a. paavirket Latinskolens Rektor, den senere Klimpræst And. Langgaard, i pietistisk Retning. Som Sognepræst var han streng og myndig; i sin Besvarelse af Kirkekollegiets Spørgsmaal om Kirketugt ønskede han det store Band med paafølgende verdslig Straf anvendt hyppigere, og han foreslog at tiltale de forargelige og vantro



Præster. Han tog sig nidkært af sine Sogne med deres Vankundighed; særlig blandt de ældre var der adskillige, som intet vidste i deres Saligheds Sag, ikke kunde en Salmemelodi, men kun i Stand til at opremse nogle papistiske Bønner. »Hvem kunde tænke, et saadant Heden-skab fandtes i Kristenheden?« Hver Lørdag gennem gik han ved Skriftemaalet Luthers Katekismus med de nadversøgende, fik folk til at læse paa den og samtale med dem om den i Kirken; dette, mente han, havde haft mere Virkning end alle hans Prædikener. 1744 klagede han til Kirke-kollegiet over, at Grandestævnerne (se forklaring) afholdtes lige efter Gudstjenesterne, saa Bønderne drak og

kivedes til langt ud paa Natten, og over, at Stadsmusikanten i Viborg ubudet sendte sine folk til Gilderne i Vammen, da den Dansen efter hans Spil havde medført ikke kun det fæle fylderi og Urenhed, men endog Mord. Kollegiet, der behandlede Sagen d. 3/12, maatte dog svare, at lovligt Grandestævne ikke kunde forbydes; det andet maatte han bekæmpe i sin Prædiken og indberette det til Stiftsøvrigheden. 1753 klagede han over, at to Bønder havde søgt en klog Mand i Salling, den ene for sin Sygdom, den anden, fordi Tjelic Kær var forgjort. De maatte begge staa aabenbart Skrifte.

Den sidste Sag gav Anledning til en Proces, idet Sognepræsten for Tjele, Joh. Plenge, havde stiklet til Oberst Luttichaus Medvirken; i den indkaldtes Feld som Vidne, men da han ikke var tilfreds med Afhøringen, fik han Lov til for en Provsteret at støtte sin Embedsbroder med nye Oplysninger . "

**grandestævne** : " møde, hvor landsbyens bosatte mænd (i reglen gårdejere) i fællesskabets tid afgjorde sager af fælles interesse. Grandstævne " hvor Granderne forsamle sig (jf. Igrande 1), almindeligst om Søndagen efter at Gudstjenesten er ude, for at raadslaae og debattere over Byens Anliggender

Hvis man på "www.rodding-borger" under lokalhistorie finder "En Herremands Dagbog", (omtalt i dette blad jan. 2012) så vil man se, at herremanden på Sødal, Didrik Iversen (1696-1764) besøgte begge de omtalte præster og oberst Lüttichau



# Telefoncentralerne.

Fra Graham Bell opfandt den første brugbare telefon i 1876 til den moderne mobiltelefoni anno 2013, er der et spænd på 136 år. Et stykke historie, som et langt stykke hen ad vejen, kan tilskrives den danske fysiker Hans Christian Ørstedes opdagelse af elektromagnetismen 1820 – en af forudsætningerne for telefoni. Et stykke historie med kvantespring på det



*Ørum Telefoncentral ca. 1962. Personen stående er Edith Hartvig som var Bestyrer af telefoncentralen. Personen nærmest vinduet er Lilly Vistisen, sidste person ukendt.*

teknologiske område. En periode, hvor vi har udviklet os med kolossale forandringer til følge. Måske ikke altid af det gode, men drevet af menneskets nysgerrighed og den ubændige trang til at få svar på spørgsmål som hvorfor? Nu er det for langt ude – vi må se at komme på sporet, tilbage til verdens navle, tilbage til en tid før verden gik af lave, tilbage til tiden med telefoncentraler i de gamle kommuner. De kommuner, som senere dannede Tjele Kommune. Tjele Lokalhistoriske Forening ønsker at tage

emnet op med den hensigt at indsamle oplysninger om telefoncentralerne, deres virke og betydning, historier og anekdoter, så vi kan bevare og videregive et indblik i den tids telefoni repræsenteret ved Post og Telegrafvæsenet. Det persongalleri, som havde deres levebrød ved etaten, og som besidder en viden og indsigt om en ikke uvæsentlig periode af dansk historie, må absolut kunne byde ind med lidt af hvert. Vi håber mange vil bidrage med oplysninger fra perioden med telefoncentraler som strækker sig fra 1881 til 1978. En automatisering af telefoncentralerne påbegyndtes i 1930'erne og i slutningen af tresserne var de fleste automatiseret, hvorved disse var overflødiggjort og en epoke var slut.

*Tjeleegnens frysehuse er på vej til at blive registreret og beskrevet i det omfang, det er muligt. Vi tager fortsat gerne imod billeder og andet materiale.*

## **Telefoncentraler**

*Få telefonen eller send en mail til bestyrelse eller Arkiv, hvis du har billeder, materialer eller historier om din bys central. (se adr. m.v. side 2)*



Det landskab blev i en lang periode repræsenteret af telefonmaster langs gader og veje. Master, som bar telefonledningerne, inden disse blev kabellagt. En sidste rest af disse ses på Nørregade nord for Vammen, her står stadig 2 master tilbage og vidner om en svunden tid.

Karsten Sørensen

**Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv** har modtaget en **meget stor gave**, idet Helga og Knud Erik Riisager, som netop er flyttet fra Hammershøj, har skænket arkivet deres store samling af lokalhistorisk materiale. Vi er på det lokalhistoriske arkiv meget glade for, at vi er blevet tilgodeset så rundhåndet.

Det første de fleste tænker på, når talen falder på Helga og Knud Erik Riisagers materialer, er nok avisudklippene. Knud Erik Riisager har altid været politisk og lokalhistorisk interesseret, hvilket bevirkede, at han ofte klippede de artikler og notitser ud, der havde hans interesse. I perioden op til kommunesammenlægningen i 1970 blev det til mange avisudklip, og da Tjele Kommune var en realitet, besluttede Knud Erik Riisager sig for, at han - i samarbejde med sin hustru, Helga

blevet til mange ringbind med udklippene pænt sat op på papirark. I tidens løb er der blevet brugt adskillige kasser papir og litervis af lim. Udklippene er registreret, så det er forholdsvis let at finde artikler om de emner, man måtte være interesseret i.

På et tidspunkt var det Helga og Knud Erik Riisagers mening, at de ville stoppe ved tusindårsskiftet. De havde så fulgt Tjele kommunes udvikling i 30 år. Men da klokken faldt i slag nytårsaften 2000, havde de fortrudt deres beslutning, og fortsatte ufortrødent med at klippe og klistre.

En af mange grunde til at fortsætte med arbejdet var, som Riisager i august 2000 udtalte Viborg stifts Folkeblad, "at det er svært at holde op, og så er det jo også rart at være fælles om noget." Der er ingen tvivl om, at netop det fælles havde en stor betydning, men bestemt også

følelsen af at stoppe midt i noget, passede ikke Riisager særlig godt. Arbejdet skulle på en måde gøres færdigt. Stoppe midt i noget var som at gøre tingene halvt, og det var i hvert fald ikke noget, der passede Riisager. Hvad han i tidens løb beskæftigede sig med eller deltog i, blev aldrig gjort halvt. Det blev gjort helt og særdeles færdigt og til alles fulde tilfredshed.



*Helga og Knud Erik Riisager, Svend Haakon Jensen, Børge Kronborg (Arkivledere)  
Bemærk billederne i baggrunden. Det er fra billeder Grønvald Fynbos "Ved julelampens Skær".*

- ville klippe alt fra aviserne, der vedrørte den nye kommune. Det er i tidens løb

Den 31. december 2006 ophørte Tjele kommune med at eksistere. Hele området kom under Viborg storkommune. Denne begivenhed medførte, at Helga og Knud Erik Riisager

nu besluttede at stoppe arbejdet med at udklippe og registrere begivenheder fra lokalområdet.

Det materiale arkivet har fået, dækker som ovenfor nævnt alt om den gamle Tjele kommune samt mange udklip af lokalhistorisk interesse fra perioden før. Men det er bestemt ikke gjort med avisudklip alene. Det meget omfattende materiale omfatter også mange henvisninger til, hvor det er muligt at finde stof om og fra lokalområdet.

Som det forhåbentlig er fremgået af ovenstående, er det et meget betydningsfuldt materiale, vi er blevet beriget med. Men der er mere endnu. Riisagers lokalhistoriske interesse for især området Vorning, Kvorning og Hammershøj har selvfølgelig resulteret i et omfattende materiale dækkende dette område. Folk med interesse i disse områder kan godt glæde sig til at fordybe sig heri.

Fra Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv skal der lyde en stor tak til Helga og Knud Erik Riisager for den store gave. Vi vil på bedste vis forsøge at leve op til jeres forhåbninger, og vi vil ønske, at rigtig mange vil besøge arkivet og få glæde af det enorme materiale.

På arkivets vegne

Børge Kronborg og Svend Haakon Jensen



*Vil man se nogle af Riisagers lokalhistoriske spor, så klik ind på [www.hammershoej-by.dk/](http://www.hammershoej-by.dk/), "historie"*

## **FRIVILLIGE HJÆLPERE**

I et tidligere nummer af "Tjele på tværs" opfordrede vi eventuelle interesserede til at melde sig som frivillige hjælpere på arkivet. Vi har allerede fået et par henvendelser, men der kan bruges endnu flere hænder. Hjælpen behøver ikke kun at bestå i hjælp på arkivet. Der kan udmærket findes mange aktiviteter, der kan udføres hjemme hos en selv. På arkivet har vi længe talt om, at det kunne være interessant at få samtlige personer, der er nævnt i sognenes kirkebøger, samlet i et slægtsforskningsprogram. I en periode har Svend Haakon, der er en af arkivets faste medarbejdere, indtastet personerne i Ørum sogn. Det har været en endog meget spændende opgave, og nu kunne vi godt tænke os, om der i hvert sogn var en eller to personer, der turde kaste sig ud i det samme.

Er du interesseret, kan du henvende dig på arkivet en mandag mellem 14 og 17, eller kontakte Svend Haakon på 86 65 23 79 for at høre nærmere.

Ligeledes kunne vi godt tænke os hjælp til udarbejdelse af en ny hjemmeside.

Enkelte har givet udtryk for, at vor hjemmeside virker gammeldags. Måske er det på tide at få den gjort mere tidssvarende. Kan du hjælpe?

I forbindelse med hjemmeside kan vi også godt bruge nogle hjælpere til at renskrive egnede fortællinger og artikler, så de kan blive lagt ud på hjemmesiden. Var det noget for dig?

Også her kan interesserede kontakte Svend Haakon enten på arkivet eller pr. telefon.

# Generalforsamling

onsdag den 26. februar, kl. 19.00

**Konfirmandstuen ved Vammen Præstegaard**

**Dagsordenen er iflg. vedtægternes § 5 således:**

1. Valg af dirigent og skriftfører.
2. Beretning for året 2012.
  - a. Lokalhistorisk Forening ved Birthe Dalsgaard
  - b. Bogselskabet ved Henning Simonsen
3. Regnskab 2012. Lok. Hist. Forening og Bogselskab ved Knud Østergaard
4. Arbejdsplan for 2013.
5. Indkomne forslag.
6. Budget og fastlæggelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter – jfr. § 8
  - På valg er: Birthe Dalsgaard, Jytte Bjørn, Jørgen Dalager, Karsten Sørensen
  - revisorerne: Svend Haakon Jensen, Børge Kronborg
  - suppleanter: Jan Dalsgaard Johannesen
  - bestyrelsessuppleanterne: Turi Thomsen og Annelise Christensen
8. Eventuelt.

Forslag til punkt 5 skal være formanden – Birthe Dalsgaard – i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

**Efter generalforsamlingen** og kaffebord vil Annette Østergaard Schultz fra Landsarkivet, Viborg via et nyt undervisningsmateriale lade os møde syv børn, der alle er født i årgang 0. En lækkerbidsken for amatører, der vil lære at finde aner på nettet. (Se omtale side 5 )

Vel mødt til en interessant aften.

p.b.v.

Birthe Dalsgaard  
formand