



**”DRIK, OG DU LEVE HERLIGT”**



*Et bæger af svagt grønligt glas fra jernalderen med græsk inskription fundet i Blikshøj på Vorning mark. Bægeret er på grund af sin udformning og inskription kendt af historikere i ind- og udland. Det opbevares på Nationalmuseet. Litt. Særtryk af Aarb. for Nord. Oldkyndighed og Historie 1892*

**Medlemsblad nr.1, 21.årgang, januar 2014**

# Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening

Ledelse efter generalforsamlingen 26. februar 2013.

Navn, tlf., adr., mail:	Funktion:
Karsten Sørensen, 86653164 Vestergade 8, 8830 Tjele karsten@orumnet.dk	Formand
Jørgen Dalager 86 69 90 96 Vråvej 24, 8830 Tjele nederskov@dalager.com	Redaktør – Tjele på tværs
Knud Østergaard 86 65 20 79 Vibevej 8, 8830 Tjele knud-vibevej@orumnet.dk	Kasserer
Irma Therkildsen 26550876 Hovedgaden 41, 8830 Tjele irma.therkildsen@live.dk	Sekretær
Birthe Dalsgaard 98 54 41 71 Skibdalvej 1, 8830 Tjele bdg@nghf.dk	Medlem
Jytte Bjørn 86 69 01 12 Catrinevej 15, 8830 Tjele jyttebjorn@dlgmail.dk	Medlem
Nette Hunsballe, 86652065 Egelundsparken 22. 8830 Tjele nette.hunsballe@hotmail.com	Medlem
Turi Thomsen	Suppleant
Annalise Christensen	Suppleant
Svend Haakon Jensen	Revisor
Børge Kronborg	Revisor
Jan Dalsgaard Johannesen	Revisor-suppleant

## *Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv*

Tjelevej 8 - Ørum - 8830 Tjele

tlf.. 87 25 02 82

e-mail: [info@tjelearkivet.dk](mailto:info@tjelearkivet.dk)

[www.tjelearkivet.dk](http://www.tjelearkivet.dk)

Åbent hver mandag kl. 14 – 17.

(Ferielukket i juli måned)



## Siden sidst

### Årets kirkevandring

Bigum og Lindum kirker var målet for kirkevandringen 2013, og sjældent har rammerne været mere indbydende. En sensommeraften så vidunderlig og med en natur så storslået, at vores fortællere, henholdsvis Mogens Munk og Birthe Dalsgaard, på for-ånd måtte se sig fejlet af banen /kirkegulvet. Dette var ingenlunde tilfældet! Det var en fornøjelse at opleve, hvorledes begge med entusiasme, gjort hjemmearbejde og ikke mindst - det som driver det hele - en varm og inderlig interesse for emnet, drevet af slægtsbånd til Bigum og Lindum og de respektive kirker. Vi blev præsenteret for et historisk tids-



*Kirkeradio  
Midt-Vest  
lyttede med,  
da Birthe  
fortalte*

billede, som spændte over sekler, farvet af personer gennem tiden. Det er det med fortællinger, de får først nerve, når mennesker træder ind.

Aftenens arrangement blev vanen tro afsluttet med den medbragte kaffe og brød. Men her sluttede vanen så sandelig! – Birthe havde inviteret alle ind i sit hjem. Her berettede hun om Johan Gunnar Poulsens liv og virke som lærer ved Lindum skole, med udgangspunkt fra selvsamme bolig. Vi fik ligeledes fortællingen om Poulsens sidste hvilested, mausoleet på kirkegården. Tak for det Birthe og også tak til Mogens

## Tur til Skjern

I regn og blæst mødtes ca. 25 lokalhistorieinteresserede d. 24. oktober for at besøge det historiske Skjern Voldsted og Skjern Kirke. Naturvejleder og lokalhistoriker Johannes Lund Rasmussen, der er en levende fortæller, viste sig med lethed at kunne kompensere for vejrliget.

Vi fik bl.a. at vide, at

1. Skjern Voldsted tidligere var ramme om en middelalderborg i Nørreådal. Oprindeligt lå borgen på en ø i en sø med en dobbeltvold. I dag er der ruiner tilbage samt afmærkninger efter vold og port, og søen er for længst udtørret.

Vi hører først om borgen i 1347, og denne spiller de følgende 300 år en rolle i Danmarkshistorien. Borgen eksisterer frem til 30-årskrigen, hvor den bliver ødelagt – vistnok skudt i grus af den tyske general Wallenstein, der med sin hær trak op i Jylland i 1627-28.



Borgen bebos først af kansler Peter Vendelboe og er senere i hans slægts eje. Borgen er af væsentlig historisk værdi af 2 grunde. For det første er den en vigtig brik i Midtjyllands middelalderforsvar, da den ligger ved et vigtigt gennemrejsested ved overfarten over Nørreåen. For det andet er adelsmanden Peter Vendelboe som kongens kansler en af rigets mægtigste mænd.

Borgen blev ikke genopbygget efter 30-årskrigen. Et voldsted hører middelalder-

rens ridderhær til. Et sådant kan - som også 30-årskrigen viser - ikke forsvare mod krudt og kugler. Skjern Hovedgård, der eksisterer i dag, er efterfølgende bygget bl.a. materialer fra borgen.

2. Skjern Kirke stammer som de fleste andre landsbykirker fra 1100-tallet, og den fremtræder i dag i det ydre også som en typisk romansk kirke middelalderkirke. Men hvor de fleste andre middelalderkirker i deres indre har udvisket ethvert spor af katolicismen bl.a. ved de hvidkalkede vægge, som også ses her i Skjern Kirke, så har Skjern Kirke overraskende nok bevaret flere klenodier fra den katolske tid. Det drejer sig først og fremmest om et possessionskors fra 1200-tallet. Der findes kun to sådanne bevaret i Danmark – et i Ribe Domkirke og altså et her i Skjern Kirke. For det andet stammer altertavlen i sengotik med træfigurer af Anna, Maria, Jesus og forskellige helgener også fra den katolske tid.

Med reformationen, hvor præsterne begyndte at prædike på dansk, kom prædikestolen til. Skjern Kirkes prædikestol er et renæssancearbejde, der stammer fra



1600-tallet.

Specielt for Skjern Kirke er også de to runesten uden for kirken, der peger tilbage på et liv området i vikingetiden.

Der var en god spørgelyst blandt de fremmødte, og snakken om egnens historie forsatte i tørvejr over kaffen i menighedsbygningen ved Skjern Kirke som afslutningen på et spændende besøg.

Ref. Birthe Dalsgaard

## Det sker Generalforsamling 25. feb.

(se bagsiden)

Her en forsmag på Knud Erik Riisagers indlæg:

I artiklen i sidste nummer af ”Tjele på tværs” om teglværket i Hvidding blev det fortalt, at to gårde i Hvidding by brændte i 1859. Efter branden blev de bygget op ude på marken. I Fiils bog om Vorning Sogn kan man læse om branden i Hvidding by.

### Pastor Blicher vender vinden

Folk troede også, at Jens Blicher havde magt til at vende vinden. 1862 eller 63 [det var i 1859! KER] udbrød der ildebrand i Hvidding by. Det stormede stærkt, og vinden bar på, så man var bange for, at hele byen skulle gå op i luer. Der blev da sendt ridende bud efter Blicher, og han lod straks spænde for og kørte, alt hvad han kunne. Da han var så nær, at han kunne se ilden, bad han kusken standse. Han gik da lidt ud på marken. Her knælede han og bad, og straks vendte vinden sig, så kun 2 af gårdene brændte (6 a og 7 a). Folk troede bestemt, at det var Blichers skyld, at byen blev reddet. (lærer A. Fiils bog: Vorning Sogn, 1971, side 69-70).

### Løvspringstur til Okkerværket



i Løvskal, den 14. maj 2014  
Vi mødes ved Løvskal Hus,





## Løvskal Landevej 18 – kl. 19.00

Igen letter vi på låget til kisten med skatte fra Nørreådalen. Denne gang går turen til Løvskal, hvor vi skal opleve Okkerværket ude på Næsset.

Okker har været anvendt som farvestof siden tidernes morgen og bliver det stadigvæk, dog ikke længere med dansk produceret okker. Endvidere anvendtes okkeret fra Løvskal til rensning af bygas. Vi er så heldige, at tidligere Naturvejleder Johannes Lund Rasmussen har indvilliget i at guide på denne tur. Vi har tidligere haft fornøjelse af Johannes som guide, og at der venter en medlevende oplevelse, som vil give et charmerende og fyldestgørende indblik i den okkerproduktion, som fandt sted i første halvdel af 1900-tallet, krydret med anekdoter fra området. Vanen tro indtager vi efterfølgende den medbragte kaffe - i år ved Løvskal Hus.

Vi ses til en spændende aften på kanten af Nørreådalen.

Pris: 30 kr.

## Registrering af Mindesten

I det forløbne år har Peter Skytte, Ørum og Poul Andersen, Hammershøj arbejdet på en registrering af mindesten i den gamle Tjele Kommune. Arbejdet har haft det for øje, at bevare og udbrede kendskabet til disse mindestene.



Foulum Gadekær

En del af opgaven har været, at opstøve og gøre sig bekendt med de mindestene som findes rundt om i området, for efterfølgende at opsøge lokaliteterne af disse. Her har de to ”Stenmænd” nogle steder måttet rydde for bevoksning og afrense stenene så tekster og symboler er gjort visuelle, og en fotografering med et godt resultat er muliggjort. Det videre arbejde vil bestå af en beskrivelse af hvert mindesmærke, som sammen med foto skal udmønte sig i et register, som vil blive tilgængeligt på [www.tjelearkivet.dk](http://www.tjelearkivet.dk) Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening vil med en stor tak til Peter Skytte og Poul Andersen, udtrykke glæde for den foreløbige indsats. Vi glæder os til det endelige resultat foreligger.

*Karsten Sørensen*

## Kirkevandringen fortsætter,

så sæt allerede nu kryds i kalenderen

**Onsdag den 20. august kl. 19.00**

**Vi besøger??**



**Gæt selv!! Og gæt evt. på side 10.**

Svaret findes ved annoncering i og omtale i næste nummer af dette blad.



### Kirstine Munks Københavnsrejse 1905

Er man barnefødt i Bigum sogn, Nørre Lyng herred, vokset op – rørt i en gryde - med moder natur og varm nærhed som suppevisk, og dette i en tid før verden gik af lave, en tid før vejr og mennesker udviste vægelsind, ja, så dannes der mennesker af den fineste slags. Når dette er fuldbragt, og man som 14 årig pige rejser til København, så er det ikke lige her begrebet ”ind med firetoget” har sin gang på jord.

Min mormor, **Kirstine Munk**, var i august - september 1905 på familiebesøg i København. Under hendes ophold førte hun dagbog. En dagbog, som temmelig detaljeret beskriver hendes oplevelser. Dagbogens beskrivelser lader ikke tvivl om, at opholdet har været en fascinerende oplevelse for hende. Et ophold, som givet har efterladt sig varige spor. Kirstines evne til at beskrive, hvad hun oplevede, hendes sprogbrug, formuleringsevne og hendes flotte skrift udført med pen og blæk, er en sand fornøjelse, al den stund hun kun var 14 år på daværende tidspunkt. Noget som nok kunne løfte resultatet af en Pisa undersøgelse. At læse dagbogen er som at afsøge et område med en

metaldetektor. Nogle af de hændelser, som Kirstine oplever, indgår på charmerende vis i historiens gang. Lørdag den 26. august var Kirstine og Agnes, hendes kusine, på den store Koloniudstilling i Tivoli. Kirstine skriver om besøget bl.a.: ”saa saa vi en dejlig by paa St. Croix, den var ogsaa saa godt malet, at det var som om vi havde selve byen for os. Saa saa vi to smaa sorte negerbørn, en dreng paa 6 aar ved Navn Victor, og en pige paa omtrent samme alder

ved Navn Alberta. Det var to smaa livlige børn, men vi kunne ikke forstaa dem, thi de talte En-gelsk ” - Her bipper detektoren! - Drengen Victor er den senere skolemand Victor Cornelins, som sammen med sin søster Alberta blev fjernet fra deres familie på Sct. Croix og sendt til Danmark. Her indgik de, kort efter deres ankomst, som levende staffage på Koloniudstillingen, hvor de i en periode sågar sad i bur. Var der nogen som sagde ”ind med firetoget”??



Hensigten var at uddanne dem som skolelærere, så de kunne vende tilbage for at undervise på Sct. Croix og udbrede dansk kultur for deres ”racefæller”.



Alberta døde efter få år, og p.gr.a. salget af de Vestindiske øer i 1917, blev hjemsendelsen ikke realiseret for Victor.

Victor Cornelins blev uddannet som skolelærer og fungerede som sådan i en menneskealder i Nakskov. Han har skrevet bogen ”Fra Sct. Croix til Nakskov”, heri



kan man læse om hans oplevelser omkring mødet med Danmark og ikke mindst danskerne, hvilket havde sine gevordigheder. Tirsdag den 12. september skriver Kirstine: -

”om aftenen var baade Onkel, Tante, Kirsten, Christian, Johan, Agnes og jeg paa Raadhuspladsen, hvor der var illumineret rundt om, først og fremmest Raadhuset, dernæst Hotel Bristol og de andre bygninger deromkring, med gule lys og kulørte lamper. Ovre fra Hotel Bristol havde de en lyskaster som de brugte, snart her snart der, og naar den oplyste Altanen paa Rådhuset, kunne vi se både Herrer og Damer vinke ned. Der var også en vældig Mængde Mennesker, de fleste jeg nogensinde har set paa et sted, der var vist tæt op til 100.000.”

Den 12. september 1905 blev Københavns rådhus indviet, opførelsen blev påbegyndt 1892. Det er selvfølgelig dette som har af født den festivitas, som Kirstine omtaler, men hun har dog ikke nævnt noget om indvielse.

Lørdag den 9. september skriver hun: -

”om Eftermiddagen var Johan, Agnes og jeg ude paa Langelinie, da Kong Kristian skulle ud at hilse på den engelske Flaade, vi saa Kongeskibet ”Dannebrog sejle ud, hvor smukt og majestætisk det kom hen over vandet. En tid efter kom det igen og landede ved Toldboden, hvor de kongelige Vogne holdt for at tage imod alle de kongelige. Nu saa jeg Kongen komme i Land, med lette Trin og den ranke Holdning der er ham egen, gik han hen til Vognen, jeg saa Kronprinsen, Prins Hans og Kong Georg, samt Krigsminister Kristensen Stadil. Det var en pragtfuld samling, ... ”

Under sit ophold i København har Kirstine flittigt besøgt museer, kirker, slotte og andre seværdigheder, været i cirkus (Cirkus Orlando i Cirkusbygningen), i biografen (Den Lille Landstryger) og Tivoli. Kirstines familie har uden tvivl opsøgt steder hvor de har været vidende om, at der kunne være spændende oplevelser for hende.

Kirstine skriver ikke noget om, hvorledes hun kom til København, men der er ikke megen tvivl om, at det har været med skib, idet hun slutter sin dagbog med følgende sætning; - ”og så fulgte de mig alle



til Havnen, og Kl. 5 ½ sejlede jeg fra København.”

Ifølge min grandfætter Mogens Munk, drev DFDS på daværende tid en sejlroute

Hobro – København, og han er bekendt med at denne rute blev brugt af familien. Jeg tror hendes rejse til København var den længste hun gjorde i sin levetid. For datiden var dette ikke usædvanligt - det var nok endda de færreste fra Jylland, som nogensinde kom til København.

Jeg har aldrig kendt min Mormor, hun døde 5. januar 1945 (54 år gammel). Hun fik en gigtlidelse godt 30 år gammel, hvilket medførte en tilværelse bundet til en rullestol de sidste mange år af hendes liv.

Alligevel har jeg via hendes yngre søster, gamle breve, denne og andre dagbogsop-tegnelser, dannet mig et indtryk af hende som et menneske, som gør, at det er med varme, jeg kalder hende min mormor.

Karsten Sørensen

## ..... På aftægt på Stougaard i Lindum

Birthe Dalsgaard

Peter Kristian og Jensine Kristensen var de første selvejere på Stougaard i Lindum. Efter at være blevet enke overlod Jensine i 1919 gården til sin svigersøn Søren Jensen, men sikrede sig i skødet sin egen aftægt. En aftægtskontakt er en aftale, der indgås med en ny ejer eller fæster om livsvarigt underhold. Selvom der ikke findes lovgivning om aftægt i Danmark, ved man, at disse var almindeligt udbredt fra ca. 1600 og de følgende århundreder både blandt fæstere og selvejere. *Se Erik Als-trup og Poul Erik Olsen: Dansk kulturhistorisk opslagsværk. Dansk historisk Fællesforening 1991*

Stougaard ligger øst for Lindum nær Lindum Skov og er en af de få udflyttergårde i området. Gården har været i den samme families besiddelse siden 1800-tallet, og den bebos i dag af et tipoldebarn til den første i Stougaard-slægten, Søren Kristensen. Denne fik i 1838 overdraget Stou-

gaard afgiftsfri som fæste af Tjele Gods som belønning for tjeneste som løber på godset. Ved ovennævnte søn Peter Kristians overtagelse af gården i 1882 overgik den til selveje (Materiale samlet af lokalhistorisk gruppe i Lindum, Tjele lokalhistoriske arkiv).



Jensine og Peter Kristian Kristensen, Stougaard

Følgende uddrag af Jensines aftægtskontrakt med svigersønnen Søren Jensen viser, at en sådan kontakt kunne affattes temmelig indgående. Det hedder: *"Der forbeholdes mig til udelukkende Brug og benyttelse en særlig stue i Gaardens Vaaningshus efter mit eget valg, hvilken Stue forsynes med Lys og Varme, som jeg forlanger, og har jeg derhos Adgang til Medafbenyttelse af den øvrige Lejlighed samt uhindret Ret til Færdsel overalt på Gårdens Grund, Haver og Jorder. I øvrigt nyder jeg foreløbigt mit underhold saaledes, at jeg spiser ved Familiens Bord, forsaavidt jeg ikke foretrækker at faa mine Maaltider indbragte til mig i min Stue, og skal Gaardens besørge Vadsk af mit Tøj og Renholdelse af mit Værelse og i øvrigt yde mig fornøden og omhyggelig Pleje og Opvartning i Sygdoms- og Svigelighedstilfælde, ligesom han i Sygdoms-tilfælde hente og hjemkøre Læge og besørge Medicin Afhentet, samt betale Lægehonerar og Medicin. Gaardens ejer skal derhos yde mig fri Befordring med Gaardens bedste Kjøretøj, og en duelig*



*Kusk til de rejser, jeg ønsker at foretage, naar forlanges”.*



Tegning af Stougaard fra 1902

Der var flere grunde til aftægtskontraktens udbredelse. For det første kunne en aftægtskontrakt lette generationsskiftet, så fx Jensine kunne blive aflastet i sin alderdom, og således at en nye ejer som Søren Jensen kunne få lejlighed til at drive gården, mens han var i sin mest arbejdsdygtige alder. For de, der måtte ønske det, kunne man stadig hjælpe til på gården. For det andet gav en aftægtskontrakt økonomisk sikkerhed i alderdommen – og vi må gå ud fra, at det var den ældres primære motivation til at lave kontrakten og således sandsynligvis også Jensines. Den meget detaljerede beskrivelse er formodentlig ikke tilfældig. Også aftægtsaftalen beskrevet i artiklen ”Maren på aftægt hos søn og barnebarn” (”Tjele på tværs” nr. 1, 2012) er meget indgående. Den økonomiske sikring var altafgørende i en tid, hvor social lovgivning var enten fraværende eller rudimentær. I 1891 fik Danmark sin første alderdomsforsørgelse. Tidligere måtte fattige ældre gå på omgang mellem sognets gårde eller på fattiggård, hvis de ikke kunne forsørge sig

selv. Efter 1891 kunne de fattige ældre blive forsørget af det offentlige, men som

gårdejer hørte Jensine til i de øverste sociale lag og måtte derfor selv sørge for sit underhold. Den detaljerede beskrivelse af egne rettigheder i aftægtskontrakten måtte forekomme hende nødvendig, fordi der her er tale om en forsikring mod, at den nye ejer skulle vise sig at

være påholdende eller svigagtig.

Det er af stor værdi for os i dag med detaljerede aftægtskontrakter, da de er kilder til viden om dagliglivets historie på landet i Danmark.

## Pederstrups historie

[www.pederstruphistorie.dk](http://www.pederstruphistorie.dk)

Områdets måske mindste sogn, har fået en ny hjemmeside. Det vil vi godt prale lidt af, så klik [www.pederstruphistorie.dk](http://www.pederstruphistorie.dk) Skulle nogen være i besiddelse af stof eller billeder om Pederstrup, så finder I mailadr. og tel. på hjemmesiden.

*Jørgen Dalager*



*Den lille kirke med den store udsigt*

# Områdets ældste bygninger - En gættekonkurrence



## Kan du kende kirkerne??

Vind et eksemplar af af den nye udgave af "Tjele på Langs" 2014.

Scan nedenstående skema i udfyldt stand og send til [nederskov@dalager.com](mailto:nederskov@dalager.com), eller aflever det på Arkivet i Ørum. Du kan også kopiere fra [tjelearkivet.dk](http://tjelearkivet.dk).

Vi trækker lod mellem de rigtige svar. Vinder bekendtgøres i næste nummer.

Lokalhistorisk Forening har startet en kirkevandring til områdets 14 Kirker. (gl. Tjele Kommune) Vi har stadig fem kirker tilbage, så man har mulighed for at være med i slutspurten de næste par år. (se side 5)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Navn:

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Tlf.

E-mail:



## Fra Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv

skal lyde et GODT NYTÅR til alle medlemmer af den lokalhistoriske forening med en tak for samarbejdet i det forgangne år. Tak til de mange der har besøgt arkivet, og til de der har været her for at aflevere billeder eller andet materiale. Vi takker også for hjælpen fra de frivillige, men vi vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at vi stadig kan bruge flere hjælpere, hvis nogen synes, de har lidt tid til overs.

Som I sikkert alle ved, holder Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv til i den gamle stationsbygning i Ørum.



Banen blev taget i brug i 1927, så bygningen er lige så gammel. I tidens løb har tidens tand mærket bygningen ganske alvorligt, så en renovering var efterhånden tiltrængt. I løbet af efteråret 2013 satte Viborg kommunes afdeling for teknik og miljø så arbejdet i gang, og i begyndelsen af december var den udendørs renovering tilendebragt.

Alle vinduer i

bygningens nordlige del samt porten i gavlen er blevet tilmuret og gavlene er muret op i kip, ligesom hele bygningen er blevet omfuget, så nu ligger de mange løse mursten igen fast. Arbejdet er blevet udført af Mollerup Murerforretning.

Nu venter vi spændte på, at Kultur- og Fritidsforvaltningen går i gang med en indvendig renovering, idet vi som tidligere nævnt har utrolig meget brug for mere plads.

Det er planen, at det gamle fragtgods-lokale plus det tidligere vaskehus skal indrettes til depotlokaler for arkivet. Vi glæder os rigtig meget til at kunne tage de nye lokaler i brug, men desværre ser det ud til, at det trækker unødigt ud. Vi håbede, at de indvendige ændringer var blevet igangsat i 2013, men desværre havde kulturforvaltningen ikke penge til at sætte projektet i gang. Nu forventede vi så, at man ville sætte meget ind på, at det kunne sættes i gang her først i det nye år, men indtil nu er der ikke sket noget. Kultur- og fritidsforvaltningen har ikke haft ændringerne med på udvalgmøderne, så vi venter spændt på, om det når at komme med på udvalgets møde i januar eller februar.

Vi håber i sandhed ikke, at det hele vil resultere i, at vi må sige, at Viborg Kommune ikke rider samme dag, som de sadler. Lad os så håbe, at de, når de endelig kommer op på hesten, så også kommer derudad.

# Generalforsamling

tirsdag den 25. februar, kl. 19.00

## Konfirmandstuen ved Vorning Præstegaard

Dagsordenen er iflg. vedtægternes § 5 således:

1. Valg af dirigent og skriftfører.
2. Beretning for året 2013.
  - a. Lokalhistorisk Forening ved Karsten Sørensen
  - b. Bogselskabet ved Henning Simonsen
3. Regnskab 2013. Lok. Hist. Forening og Bogselskab ved Knud Østergaard
4. Arbejdsplan for 2014.
5. Indkomne forslag.
6. Budget og fastlæggelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter – jfr. § 8

På valg er: Knud Østergaard, Nete Hunsballe, Irma Therkildsen

  - revisorerne: Svend Haakon Jensen, Børge Kronborg
  - suppleanter: Jan Johannesen
  - bestyrelsessuppleanterne: Turi Thomsen og Annelise Christensen
8. Eventuelt.

Forslag til punkt 5 skal være formanden – Karsten Sørensen – i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

**Efter generalforsamlingen** og kaffebord: *"Fortællinger fra åstedet"*

Knud Erik Riisager har lovet at give endnu en "lokalhistorisk godbid". (se omtale side 5)

Vel mødt til en interessant aften.

p.b.v.

Karsten Sørensen  
formand