



*Det lokalhistoriske må vige for store
nationalhistoriske begivenheder.*

Medlemsblad nr. 2, 21. årgang, august 2014

Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening

Ledelse efter generalforsamlingen 25. februar 2014.

Navn, tlf., adr., mail:	Funktion:
Karsten Sørensen, 86653164 Vestergade 8, 8830 Tjele karsten@orumnet.dk	Formand
Birthe Dalsgaard 98 54 41 71 Skibdalvej 1, 8830 Tjele bda@nghf.dk	Næstformand
Knud Østergaard 86 65 20 79 Vibevej 8, 8830 Tjele knud-vibevej@orumnet.dk	Kasserer
Jørgen Dalager 86 69 90 96 Vråvej 24, 8830 Tjele nederskov@dalager.com	Redaktør – Tjele på tværs
Irma Therkildsen 26550876 Hovedgaden 41, 8830 Tjele irma.therkildsen@live.dk	Sekretær
Jytte Bjørn 86 69 01 12 Catrinevej 15, 8830 Tjele jyttebjorn@dlgmail.dk	Medlem
Nette Hunsballe, 86652065 Egelundsparken 22. 8830 Tjele nette.hunsballe@hotmail.com	Medlem
Turi Thomsen	Suppleant
Annalise Christensen	Suppleant
Svend Haakon Jensen	Revisor
Børge Kronborg	Revisor
Jan Dalsgaard Johannesen	Revisor-suppleant

Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv

Tjelevej 8 - Ørum - 8830 Tjele

tlf.. 87 25 02 82

e-mail: info@tjelearkivet.dk

www.tjelearkivet.dk

Åbent hver mandag kl. 14 – 17.

(Ferielukket i juli måned)

Siden sidst

Generalforsamlingen i Vorning. 25.feb. Som det fremgår af side to, skete der ikke noget med hensyn til bestyrelsens sammensætning.



Knud Erik Riisager kunne igen øse af sin store viden. Denne gang var det Vorning og omegn - og ikke mindst præst og kirke - der var fokus på. Fremmødet var pænt.

På spor af Okkerværket i Løvskaal. Lokalhistorisk udflugt d. 14. maj

Med et lidt lunefuldt forårsvejr som bag-



tæppe fortalte en oplagt Johannes Lund Rasmussen om okkerværket og viste de ca. 40 fremmødte lokalhistorisk interesserede de mange spor af værket, der sta-

dig findes i landskabet uden for Løvskaal. Lund Rasmussen er naturvejleder og lokalhistoriker.

To af den tidligere bestyrer af okkerværket "Hansens børn" bidrog med historier og beretninger fra deres barndom om dagliglivet på værket i 30'erne og 40'erne.

Okkerværkets historie

Man startede oprindeligt med at grave kalk på okkergrunden i 1909, beretter Lund Rasmussen, og først nogle år senere stødte man på den røde okker. Okker blev og bliver brugt som farvestof i maling – og dets anvendelse og udbredelse hører industrisamfundet til Okkeren er dannet i mellemistiden fra 130.000-117.000 år siden i vådområder og består af jernminerale.

Løvskaalokkeren viste sig at være af meget høj kvalitet og var længe meget efterspurgt. I starten blev okkeren fra Løvskaal transporteret uforarbejdet til Randers. Men snart begyndte man at forarbejde okker på stedet.



De mange spor, som Lund Rasmussen viste os i området, peger tilbage på både opgravning af okker og produktionsproces. Løvskaalokkeren blev gravet op fra okkergraven. Der findes stadig en kløft, hvor graven med den røde jord ses. Der findes spor af banen, der førte okkeren frem til slemmehuset, og man bliver faktisk mødt af en gammel – nu rusten – tipvogn ved indgangen til virksomhedsområdet. Slemmehuset står i dag som

ruin. Dog er værkstedet, som fandtes ovenover, væk. Slemmehuset indeholdt en slags "røremaskine", der knuste okkeren, der herfra blev pumpet op i slemmebassinet, der også stadig står tilbage. At "slemme" betyder "at gøre til mudder", - okkeren blev her blandet med vand. Efter, at slammet havde stået en rum tid for at gøre massen ens, blev det lagt til tørre og blev herefter som forarbejdet okker transporteret til Randers.



I det tidlige industrisamfund placerede man ofte lederens bolig ved virksomheden. Det skete også her. I 1934, mens Hansen var leder på Okkerværket, blev der bygget hus og anlagt have på grunden, og det var her, at de to deltagende af "Hansens børn" tilbragte deres barndom. Konturerne af begge dele ses også stadig på grunden.

Okkerværket havde en del ejere og ledere gennem tiden, og det blev lukket i 1965. På daværende tidspunkt var man blevet udsat fra hård konkurrence fra en større og mere effektiv fabrik i Frankrig.

Ny viden:

Der findes ikke en samlet historie for Okkerværket. Lund Rasmussen har selv fundet kilder og berettere og samlet disse. Så ovennævnte er på en række områder ny viden for offentligheden. Som tilhører er man klar over, at der ligger et stort arbejdsbag rundvisningen.

Besøget på det tidligere okkerværk var en

fin oplevelse for lokalhistorikere og lokalhistorisk interesserede.

Birthe Dalsgaard

"Kirkekonkurrence" i sidste nummer

Alle svarene var rigtige, så lodtrækningen afgjorde, at Aase Møller, Vestergade 19 i Ørum kan afhente "Tjele på Langs" på Arkivet, når den udkommer i november.

Kommende arrangementer

Kirkevandringen fortsætter,

Onsdag den 20. august kl. 19.00

Vi mødes ved **Nørre Vinge Kirke,**

hvor *Nette Huns-*

balle og Turi

Thomsen

vil berette om

kirkens historie.



Kl. ca. 20 fortsætter vi til

Vammen Kirke,



Her vil *Anna og Jens*

Salhøj, som har boet

Vammen i en men-

neskealder, fortælle

om deres kirke.

Vores medbragte kaffe kan vi indtage i konfirmandstuen eller udenfor, hvis vejret tillader.

Næste arrangement

Torsdag den 23. oktober

Tjelecenteret. kl. 19.00

Se omtale på side 9

2014 - 1864 = 150

2014 - 1914 = 100

1864 og 1914, to historiske årstal, som der i 2014 har været skrevet meget om, og til efterår kan vi se tv-serien "1864", der tager udgangspunkt i Tom Buk-Swientys bøger, Slagtebænk Dybbøl og Dommedag Als.

Der er langt til Dybbøl, men også på vores egn var der folk, som oplevede krigen i 1864 og 1914.

Jeg har herunder indsat et par klip, der viser dette.

Smeden, H.P. Hansen fra Løvel, var som sønderjyde med i 1. Verdenskrig. Han udgav et lille hæfte, hvori han fortæller om det. Vi vil snarest få det langt på Arkivets hjemmeside. (Klip fra hæftet på side 10)

Som det fremgår under arrangementer, har jeg lovet at fortælle om sønderjydernes vilkår efter 1864 og om en soldats liv under 1. Verdenskrig. (se side 9)

Jørgen Dalager

1864 – på Tjeleegnen

(Det er pt. uklart, hvem der skriver nedenstående indledning til brevet)

ET BREV FRA KRIGENS TID

I krigen mod tyskerne i 1864 var der flere folk med fra vor egn, således Niels Rasmussen, født 8. november 1839 på Batumbaard, Rødding, (den 17. oktober 1894). Gennem et brev, som den unge Niels Rasmussen skrev til familien herhjemme, får vi hans oplevelse af tilbagetoget fra Dannevirke. Der gives heri udtryk for hans opfattelse af de ulykkelige forhold, og naturligt nok udtrykker han sin taknemmelighed over, at han slap uskadt under tilbagetoget. Men lad brevet

tale for sig selv:

Brev af 12. Febr. 1864.

Asserballe paa Als.

Kjære forældre og sødskende.

Da der i dag er liden Tid tilovers for mig, vil jeg benytte den til at skrive nogle faa Ord til Eder thi jeg kan godt tænke, at I



venter at høre, hvorledes jeg har det; jeg kan nu ikke længere skrive om, at der bliver ingen krig, thi I har vel for længe siden hørt det, men Gud være lovet, at jeg kan lade Eder vide, at jeg har Liv og Helsen, som er Hovedsagen. Jeg kan lade Eder vide, at Natten mellem den 2. og 3. denne måned blev vi blæst ud af Slesvig og kom ud til Skandserne for at tage imod tyskerne, men de kom dog ikke denne nat, og vi kom hjem igen hen over Middag, men vi havde kun været hjemme en Timestid, før vi kom ud igen, og da var første Bataillon af 11. Regiment i Slag med dem. De tabte ikke saa faa Mand, vi af anden Bataillon kom ikke med i slaget den Dag. Slaget ophørte hen ved Aften, og vi blev derude til Andendags Aften, vi kom hjem til Hvile om Natten, og om Morgenen den 5. kom vi igjen derud og var der hele Dagen, og om Aftenen fik vi Ordre til at retirere til Flensborg, men I kan tro det gjorde os ondt, at vi skulde forlade

vort gode Dannevirke, thi vi forlod den ikke paa den Maade, at de slog os derfra, men det var paa en anden Maade, som ingen af os ved. Vi marcherede da fra Skandserne Kl. 10 denne Aften, og vi kom til Flensborg paa en mil nær til Middagen den 6. dennes. Da var Tyskerne os saa nær, at vi kom i Slag der, og der var jeg med den første Gang at høre paa Kuglernes Hvinen. Den Dag faldt der ikke uden een Mand af vort Comp. Slaget op-hørte ligeledes ved Aftenen, men vi blev derude til hen paa Natten, omtrent Kl. 2. Da marcherede vi derfra og igennem Flensborg, og vi blev ved til Sønderborg paa Als, hvor vi kom den 7. hen imod Aften. I kan tro det var en haard Tur at marchere to Nætter og Dage uden Hvile og slaas mod Tyskerne paa Vejen, men vi maa takke Gud for et godt Helsen i saadan en Tid.

Dagen efter gik vi fra Sønderborg og her til Asserballe som er en Landsby her paa Als, og i den Tid, vi har været her, har vi haft det meget godt, og vi ønsker alle at blive her, men der er Tale om, at vi skal til Fredericia, og hvad vel ogsaa kan ske, før vi ved af det, thi det gode varer alle tider kun kort. Siden vi kom der, har vi ogsaa været i Ro og ikke hørt til, hvad det bliver til. Der er jo meget Sne paa Jorden og haard Vinter, saa det er ikke godt at færdes i Marken.

Nu vil jeg ende min Skrivelse til Eder for denne Gang med de venligste Hilsener til Jer alle sammen, jeg er frisk og rask, og jeg vil ønske, at det kunne vedvare, til vi engang kan komme til hinanden igen. Jeg kan hilse Eder fra Ole, som ogsaa har Helsen. De andre Bekendte har jeg ikke hørt noget til, hverken ondt eller godt men hører I noget til dem hjemme, saa lad mig vide, hvordan de har det.

Jeg beder Eder at hilse Trine (søsteren) og

gode venner fra mig.

Levvel det ønskes af mig.

Niels Rasmussen

Danske soldater ødelagde broen over Skals Å

Klip fra Onsild lokalhistoriske hjemmeside. Hele artiklen kan nu ses på "pederstruphistorie.dk" /Sognet/Skals Å

Kaagfart på Skals Å:

Var der god vind sejlede pram Jørgen og An tit selv kaagen. Jørgen gik paa stien og trak, og An stod til rors med rorpinden imellem benene og styrede og støtte samtidig fra land med en stage, men naar de ved broerne maatte tage sejlet ind kneb det med at slæbe kaagen under broen.

Johan Herold i Øris født i Grønhøj 1848 tjente 1864 hos Jens Smed i Bjerregrav, fortalte at Pram Jørgen, da kom op i gaarden og ønskede en mand til at hjælpe ham med at slæbe kaagen under Løvelbro, saa gik Jørgen paa den ene side af aaen Johan paa den anden. An stod til rors, men da kaagen kom ind i høllerne maatte baade Johan og Jørgen kravle paa knæene og holde i græsset med hænderne ellers tog kaagen magten fra dem.

Løvelbro var da ødelagt, danske soldater havde brækket broplankerne op for at forhindre tyskernes fremmarch, tyskerne hentede alle porte og døre i Jens Smeds gaard og spigrede dem til broen, som spigre brugte de jerntænderne fra harverne.

En Vendelbos Erindringer fra Sødal. Den gamle Forvalter fortæller. Fra 1860 - 66. (Kilde: Viborg Stifts Folkeblad)

(Hele artiklen kan læses på "pederstruphistorie.dk" under "Nabolaget")

"Den 6. November fyldte en gammel

Jægersmand, fhv. Proprietær Hans Christian Pape, Roeslund, Vendsyssel, 90 Aar. Han var i 1864 Forvalter paa Sødal. Gamle Pape, som han nu til daglig kaldes deroppe, husker fortrinligt, og vi har derfor bedt ham for-tælle os lidt om sig selv og om, hvad han oplevede her paa Viborg-egnen i disse Aar for nu to Menneskealdrer siden.



Hovedbygningen, som rigsdagsmand Pape lod opføre 1865 som forpagtnings-afgift til staten.

Prøjsisk Indkvartering.

- Her var De altsaa Forvalter 1864?
- Ja, jeg skal love for det! Jeg har lige fra min tidligste Ungdom været passioneret Jæger. Paa Sødal havde jeg gerne Bøssen over Skulderen, naar jeg var ude paa Ture i Marken. En Sommerdag i 64, jeg kom gennem Haven ind i Gaarden, var den fuld af tysk Militær. Mens jeg havde været borte, var en Kurér kommet sprængende ind ad Porten og forlangt Kvarter til 300 Mand foruden Staben.

Sikken et Røre og en Travlhed, der blev! De menige skulde have Middagsmad. Derfor blev der straks slagtet en Stud og kogt Suppe paa Kødet af den. En hel Oksekrop i Herregaardens store Grubekedel ad Gangen! Og saa blev der endda for lidt til de mange Munde. Suppen serveredes i store Træbøtter.

Naa, Indkvarteringen gik ellers forholdsvis roligt. Officererne optraadte godt nok noget diktatorisk. De bestemte selv hvilke

og hvor mange Værelser, hver af dem skulde have osv. Men jeg kunde spreke lidt Tysk med dem, og saa gik det. En enkelt, der var jagtinteresseret, maatte jeg laane en Bøsse og følge med paa Jagt. Ja, der forefaldt saamænd adskillige baade muntre og alvorlige Episoder.

Uhlanerne var bange.

Efter Afmarchen blev seks Uhlaner tilbage. De boede oppe paa et Loft, et Kornmagasin, dvs. det Loft, hvor Tiendekornet afleveredes. Denne Bygning var omgivet af høje Linde, saa der var skummelt inde paa dette Loftskvarter. Uhlanerne følte sig ikke tilpas, og inden Bortrejsen skrev en af dem med store Kridtbogstaver paa en Bjælke:

*Hier ist der Himmel trüb,
hier kriegt man nur zum Essen,
hier hat uns Gott vergessen!*

(Her er Himlen mørk, her kriges kun for Mad, her har Gud glemt os.)

Fra Sødal trak de fremmede Tropper nordpaa og fik næste Kvarter i Vammen, hvorfra nogle prøjsiske Soldater søgte tilbage for at besøge Pigerne. Paa Rejsen op gennem Jylland havde nogle af dem lært saa meget Dansk, at de kunde sige: Smukke danske Piger.

Hug og Parade med Tørvespaden.

Under et saadant Besøg en Aften fik de tyske Krigere en Dragt gammeldags danske Prygl af Sødals Karle. Det skulde naturligvis hævnnes og de skyldige afstraffes. Der kom derfor en Dag en „Straffe-ekspedition" paa en halv Snes Mand. Paa Vejen kom denne forbi nogle Tørvegrave, blandt hvilke de genkendte Hovedmanden i Prygleaffæren.

Karlene sprang resolut ud i Tørvegraven, dannede Karré, svang Tørvespaden som et blinkende Sværd og raabte:

Kommer nogen nær, bliver han kløvet!

Overfor denne Front maatte Prøjerne
give op. De sagde resignerende:
Lass unser jetz zurückfahren!
Og dermed var dette uventede Angreb



afslaaet, og Livet paa Sødal gik atter sin
vante, fredelige Gang.

Panik i Rødding.

- Saa saa De vel ikke flere Tyskere denne
Sommer?

- Jo, nu skal De høre:

Nogle Dage senere var jeg i Rødding. Der
kom nemlig Tropper marcherende fra Vi-
borg, deriblandt en Trænafdeling og In-
tendantur. Hertil hørte en Drift Stude. Da
denne var naaet Batum, lød Rygtet, at der
skuldé skiftes Drivere i Rødding. Denne
Oplysning vakte største Bestyrtelse i den
lille By. Slige Drivere blev naturligvis
„pressede". Enhver Person, der var for
Haanden kunne risikerer at blive grebet
og indrulleret som prøjsisk Studedriver
under militær Eskorte. Et saadant ufri-
villigt Felttog havde ingen Lyst til at del-
tage i. „Fly, skreg de, fly, hvor flygte
kan!" Enhver søgte at salvare sig fra den
truende Fare. Præsten forsøgte at redde
sig gennem Laden, men han, der var en
korpulent Herre, gik i Klemme i en Lem
og maatte hales løs af andre flygtende.
Degnen søgte op paa Loftet. Nogle klat-
rede op paa Hanebjælkerne i Skolens Tør-
vehus, og andre fandt Skjul, hvor det i
Hast bedst kunde træffe sig i Hus og
Gaard, helst naturligvis dog paa et Sted,
hvorfra man uset kunde følge Begiven-

hedernes Gang.

- De nævnte

Præsten og Degnen.

— Ja, Præsten var Ludvig Marcussen
Schack, der fik Kaldet Aaret før vi kom
til Sødal og rejste Aaret før vi. Altsaa var
han Præst for de tre Sogne 1859—65, da
han forflyttedes til Tirstrup ved Grenaa.
Han var en populær Mand, rigtig en folke-
lig Præst, som holdt meget af at komme
ud i Selskab.

Pastor Schack ejede en saakaldt Tumling,
et Glas, hvis Fod var kuglerund, saa det
ikke kunde staa, men væltede, naar man
slap det.

Denne Tumling havde følgende indslebne
Gravering:

Trinck mich aus und liegt mich nieder!
Steig ich aus, so füll mich wieder!
(Drik mig ud og læg mig ned, står jeg op,
saa fyld mig igen.)

Dette Bæger fyldte og tømte Sognepræ-
sten et Par Gange om Søndagen, inden
han drog til Annexkirkerne i Løvel og
Pederstrup.

Degnen var Lærer og Kirkesanger Frede-
rik Julius Preisler, Dyrlæggesøn fra Onsild.
Han var dengang min vordende Svoger,
idet han var forlovet med min Søster,
Mathilde Benedicte Pape. De blev viede
31. Marts 1866. Lærer Preisler døde alle-
rede 6. Marts 1876, kun 36 Aar gammel.
En af deres Børn er Isenkræmmer Frede-
rik Preisler, Gravene i Viborg..



Smed Thomas Pedersen, Rødding 1892

Torsdag den 23. oktober

Tjelecenteret. kl. 19.00

Pris 30 kr.

Hjertet under jernkorset

Om sønderjydernes liv som tyske og danske statsborgere 1864 – 1920.

Jørgen Dalager vil fortælle om livet i Sønderjylland, men dog primært om livet for Peter Mærsk i perioden 1911 – 18 fortalt gennem billeder og klip fra ca. 900 breve til forældre og kæreste fra højskole, soldatertid og 1. Verdenskrig. Peter, landmandssøn fra Vodder, deltog på såvel øst- som vestfronten. Mange af brevene kan ses her: www.jernkorset.dk.

Se breve fra 1. august 1914 og juli 1918 herunder.

Den 1. august 1914 skrev Peter Mærsk:

Kære Forældre.

Freden hænger i et hård og alt er i krigstilstand. Jeg sidder på Kommandanturen og venter i hver minut på Mobil, om det så blir til noget ved man jo ikke, Vi har stået rede til at rykke ud siden Mandag nat, og en 60 stykker af os har været på forpost og spærret alle veje der fører til Rusland. Men kære far og mor skulde det virkelig gå løs, så lægger vi alt i Guds Hånd, og at han igen må vænde det til det gode. Ja kære far og mor hver kugle træffer jo heller ikke. Om jeg kommer med i Ilden ved jeg ikke da jeg er Cyklist og skal bringe alle ordrer frem og tilbage. Et vilde jeg gerne fortælle jer, da jeg synes det er det eneste jeg har holdt så længe hemmelig for eder og som vi synes det ikke hvad rigtig over for Jer. Det er at jeg er forlovet med Trine, og som vi ikke kan skjule længere for jer. Men kære forældre hjælp og trøst hende. Ja nu lad Gud råde, og vi beder ham om at vi igen

må se hverandre.

Eders kære søn Peter

Lev vel alle I kære derhjemme.

Min pakke har jeg fået lille mor, og min adr. blir endnu 12/147

farvel I kære og Gud være med os.

(med blyant tilføjet): I middag er der lidt mere ro

Og sådan skrev Peter Mærsk fra Frankrig næsten fire år efter til hende, der i mellemtiden var blevet kone og mor:

Bazorges d.14 . Juli 1918. (Aftenen før Slaget.)

Min egen kære Trinelil!

Ja, jeg er her igen - men nu er det sidste Nat - nu blir turen dog forbi her til. Jeg har gjort over 70 Kilom. i dag. Regt. ligger i "Romferes", hvor jeg var i dag, og nu tilbage ved Posten igen for at sove lidt bedre end ude.



Noddertra Fermen 18.8.1918

I nat kl. 1 går det store Slag løs. De arme Mennesker hvor mange får ikke sovet i denne Nat hos os og hos Modstanden. Over for os ligger der Amerikaner og Englænder. Amerikanerne er jo alle frivillige, dem kan man ikke ynke sådan som os og de andre stakler. (klip)

Du må undskylde i denne tid, jeg er så træt i aften, og kl. er 11½, så nu går jeg til ro. Ja Gud ske Lov at jeg kan ligge her, og sove i ro til imorgen tidlig.

Mange kærlige Hilsner til dig min egen lille Kone og til min lille Pige fra din egen Peter

Hils Far og Mor og dem på Ravnholdt

Klip fra den bog, som smed H. P. Hansen fra Løvel udgav i 1938.



FORORD.

Denne Skildring af mine Oplevelser som tysk Soldat under den store Krig blev oprindeligt ikke skrevet med Udgivelse for Øje, men kun til min Familie. Naar Bogen nu udgives, skal den ikke opfattes som et Forsøg paa at skrive en Krigsroman; jeg har kun villet give en kortfattet og nøgtern Beskrivelse af mine Oplevelser.

Løvel, November 1938.

H. P. HANSEN

Faretruende Skyer.

Jeg arbejdede 1913 – 14 nede i det smukke Rhinland, hvor jeg hver Lørdag Aften kom sammen med mange Skandinaver i Foreningen S. C. U. K. . og som de glade Haandværkssvende, vi var, sang vi vore Sange og fik en halv Liter øl. Vi fejrede Mortonsaften med Gaas og hvad dertil hører, Jul, Juletræ og Danebrogsflag, Risengrød og Gaasesteg. En herlig Tid maa jeg sige; men Tiden gik, og den

politiske Himmel begyndte at vise faretruende Skyer.

En Søndag i Juli Maaned 1914, en rigtig Sommerdag med Sol og Varme, tog jeg paa Udflugt med Rhindampeer fra Bonn til Coblens.

.....

Mens jeg sad og nød Tilværelsen og Naturskønheden, lagde Skibet til ved en By. Her kom flyveblade om Bord, der meddelte det skæbnesvangre Mord i Sarajevo.

Klip fra skyttegraven:

Artillerioverfald med Gas.

I Skyttegraven havde vi ophængt Gong-Gonger, en gammel Stegepande eller Gryde, hvorpaa der blev slaaet. Alarm ved Gasangreb. Der havde været livligt Røre i længere Tid foran vore Linier. Svær Mineild. Maskingeværer og Infanteri arbejdede stærkt, pludselige Artillerioverfald og hyppige Patruljer gjorde os mange Besværligheder. Efter al den ihærdige Virksomhed, der blev udfoldet, kunde vi regne med et Angreb før eller senere. og vi var Ikke glade for de kommende Dage, En tidlig Morgen satte Franskmanden pludselig ind med stærk Artilleri- og Mineild paa vore Stillinger. I første Omgang gik det



H. P. Hansen.

ud over vore Skyttegrave og Pigtraadsafspærringer.

Vi blev omgaaende alle Mand alarmeret og stod i Graven Mand ved Mand. og som Følge deraf havde vi en Del Tab. Uventet blev der slaaet Gasalarm, der blev skudt med Gasgranater. I en Hast fik vi Gasmaskerne

paa. Granaterne forandrede Kurs, gik oven over os tilbage i vore Reserver, mens Angrebet blev til Virkelighed. Vi var endnu saa mange, at vi kunde afslaa dette, de naaede ikke vore Linier. Mange blev liggende, og Resten maatte tilbage.

Krigen raser i Europa men i Vrå går livet sin vante gang

Smeden fra Løvel var på udflugt på Rhinen, da han hørte om mordet i Sarajevo den 28. juni 1914. Peter Mærsk var soldat i Østprøjsen og hører ifølge brevene ikke noget om mordet. De kom begge til at deltage i 1. Verdenskrig fra den 1. august 1914.

Peiter fra Vrå noterer i sin regnskabs- og dagbog "Krigsrygter indkaldelse", Han går til sognerådsmøde den 3. august, og livet går sin vante gang med høst af byg og havre, sætte stak, sælge et svin til 65,35 kr. og månedens største udgift går til mergel fra Eistrup. Rødding - Løvel - Pederstrup Mergelforening.

Juli		August		1914	
	Beløb		Beløb		Beløb
1	Høstet Havre	266	19	2	11 93
2	Høstet Havre	266	19	3	20
3	Høstet Havre	266	19	4	35
4	Høstet Havre	266	19	5	45
5	Høstet Havre	266	19	6	10
6	Høstet Havre	266	19	7	4
7	Høstet Havre	266	19	8	1
8	Høstet Havre	266	19	9	80
9	Høstet Havre	266	19	10	80
10	Høstet Havre	266	19	11	80
11	Høstet Havre	266	19	12	80
12	Høstet Havre	266	19	13	80
13	Høstet Havre	266	19	14	80
14	Høstet Havre	266	19	15	80
15	Høstet Havre	266	19	16	80
16	Høstet Havre	266	19	17	80
17	Høstet Havre	266	19	18	80
18	Høstet Havre	266	19	19	80
19	Høstet Havre	266	19	20	80
20	Høstet Havre	266	19	21	80
21	Høstet Havre	266	19	22	80
22	Høstet Havre	266	19	23	80
23	Høstet Havre	266	19	24	80
24	Høstet Havre	266	19	25	80
25	Høstet Havre	266	19	26	80
26	Høstet Havre	266	19	27	80
27	Høstet Havre	266	19	28	80
28	Høstet Havre	266	19	29	80
29	Høstet Havre	266	19	30	80
30	Høstet Havre	266	19	31	80
31	Høstet Havre	266	19		88 17

Fra Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv

Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv

Traditionen tro afholdt Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv årsmøde i maj måned. Fremmødet var ikke overvældende. Fra arkivets side vil vi prøve at skabe en bedre kontakt til lokalområdernes repræsentanter, så vi igen kan få arkivudvalget til at fungere.

2013 vil blive husket for påbegyndelsen af renovering og etablering af depotrum til arkivet. På arkivet har vi længe haft pladsproblemer

, så da posthuset blev sat til salg, fik vor formand Knud Østergaard, den ide at foreslå kommunen at købe posthuset og overlade det til arkivet. Vi fik blankt afslag på an-

søgningen, men det bevirkede, at nu afgående muse-umschef Henning Ringgaard, Viborg Museum og Bruno Jensen fra Teknisk forvaltning i Viborg kommune kom på besøg for at se på forholdene. Resultatet blev, at huset skulle have en udvendig renovering og tilmuring af port og vinduer, og indvendig skulle rejsegodslokalet samt vaske/tørrerummet omdannes til depotrum.

Den udvendige renovering blev ret hurtigt sat i gang, mens det lod vente på sig med den indvendige. Først i april måned bevilgede kulturudvalget penge.

Nu kunne vi endelig komme i gang - troede vi. Desværre viste det sig, at man



Facaden er i orden. Nu venter vi på, at pengene til den indvendige renovering.

havde overset murerens tilbud på istandsættelse af gulvene m.m., hvorfor det ikke var indregnet i budgettet. Forhåbentlig findes der en løsning på problemet, men i skrivende stund ved vi ikke hvordan og hvorledes.

Ellers må vi sige, at vi her på arkivet har været godt tilfreds med året 2013. Vi har haft et meget fint fremmøde, idet 192 personer har besøgt os i årets løb.

Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening har afholdt tre bestyrelsesmøder her og redaktionen af "Tjele på langs" har været her 11 gange. Vi er meget glade for samarbejdet og tilfredse med, at vi kan give dem husly til deres møder.

Vi har gentagne gange efterlyst frivillige hjælpere, og nyder til fulde den hjælp vi har fra Nette Hunsballe og Knud Østergaard, men vi kunne godt bruge endnu flere.

Vi savner især en person, der vil arbejde med hjemmesiden, ligesom vi har meget materiale, der venter på at komme frem fra gemmerne til glæde for vore besøgende.

Vi er i gang med at få orden på billeder og stof fra de mange sogne, vi betjener. Med tiden håber vi, at det bliver lettere for vore besøgende at finde rundt i vore arkivalier.

Girokort medfølger.

Husk at overføre penge.

Husstand 100 kr.

Enkelt medlemsskab 75 kr

Generalforsamling 2015

onsdag d. 25. februar kl. 19.00

Lindum Forsamlingshus

Sæt kryds i kalenderne.

Mere i næste blad.