

En lokalhistorisk juvel !

Det sker ikke så tit, at man får gaver, som man slet ikke vidste, der eksisterede.
En sådan er tilgået Lokalhistorisk Arkiv i Ørum.
X-faktor ??



Manden, som ses på billedet hedder **Kai Dalsgaard**. Han står med et digert ringbind i hånden, og der er fem tilsvarende i kassen ved hans fødder.

Ringbind, som nu står på Lokalhistorisk Arkiv i Ørum.

Kai Dalsgaard stammer fra Viborg, men hans far, Marius Dalsgaard er født i Rødding i 1900.

Hans bedstefar Jens Christian Dalsgaard og Ane Marie er udgangspunkt for det slægtshistoriske materiale, som er indeholdt i de seks ringbind.

Dalsgaard navnet stammer fra "Dalsgaard" i Pederstrup, og da man tidligere ikke løb så langt efter sin ægtefælle, ja, så findes der utrolig mange af den slægt på Tjele-egnen.

Ringbindene indeholder:

Løvel-linjen

Tjele-linjen

Vammen-linjen

Vorning-linjen

Ørum-Vejrum-linjen

Himmerlands-linjen (især Bjerregrav og Skals)

Det er ikke en slægtsbog i almindelig forstand, men en bog, som alle med interesse i lokalhistorie, ja, og Danmarkshistorie, kan finde utrolig meget spændende i disse ringbind.



Jens Chr. Dalsgaard med familie

År 1900 flyttede familien fra Rødding til Løvel, hvor der efterhånden vokser en stor børneflokk op.



Kai Dalsgaard er pensioneret seminarielærer og bor i dag i Ulfborg.

På spørgsmålet om, hvad der satte ham i gang med projektet, hvordan han har arbejdet, og hvordan det er at stoppe og overlade det til andre, har han svaret:

Kai Dalsgaard fortæller:

En historisk interesse har jeg altid haft, sandsynligvis vakt af mine forældre, der anskaffede Ingemanns historiske romaner til mit læsevenlige gemyt. Efter krigen begyndte jeg at samle avismaterialer om krigen, men selve historieskrivningern startede så småt, da jeg blev spejder og gerne ville undersøge den lokale spejdertrops historie og derfor indsamlede materiale.

Fra by til land

Da min kone og jeg flyttede fra et nyopført parcelhuskvarter og ud på en landejendom i Odder kommune i Morsholt by blev den historiske interesse yderligere vakt ved at bo på et sted der havde eksisteret i mange år, med mærker efter en brand, en gammel karet, en gammel bagerovn og en gruekedel. Derfor begyndte jeg i min fritid at undersøge gårdens og landsbyens historie og kom

derved for første gang i forbindelse med det slægtshistoriske arkiv i Odder, der til sidst fik mit indsamlede materiale om landsbyen og gården.

Slægtsstudier

Da vi så flyttede fra gården i Morsholt og til Odder by blev det slægten jeg gik i gang med at studere og det indebar mange rejser til landsarkivet i Viborg og i forbindelse med ferier Rigsarkivet. Spændende oplevelser var det hvor man dengang i begyndelsen kunne læse de originale kirkebøger og godsarkiver. Gennem kirkebøgerne blev man indført i den gotiske skrift. Efterhånden som materialet voksede blev det et problem, om man skulle satse på en spændende beretning om opsigtsvækkende begivenheder eller man først og fremmest skulle koncentrere sig om at få så meget materiale som overhovedet muligt. Jeg valgte den sidste mulighed så der til sin tid kunne ligge et materiale som andre så kunne bruge som grundlag for deres version af slægthistorien. Også matrikeldirektoratet hentede jeg stof fra, ligesom jeg tilføjede materiale fra dansk litteratur der gav mulighed for at opleve historien indefra. Også skifteprotokoller gav indblik i hjemmene.

Også min far skrev sine erindringer, og når jeg fortalte nulevende slægninge fra den ældre generation oplevede jeg en forsvunden tids moralopfattelse når de sagde "Det kan du vel ikke finde på at skrive om!" Vi fik fordelt mange slægtsbøger til den nærmeste familie ligesom vi arrangerede et slægtstræ til bl.a. Dalsgaard i Pederstrup, hvor vi fik tilladelse til at plante et slægtstræ i haven.

10 år med familien fra Tjele

Jeg brugte nok en ca.10 år på min fars familie fra Rødding, Løvel og Pederstrup, hvorefter det gik videre med min mors familie fra Djursland-Mols. Nu er jeg 77 år og det er mig en meget stor glæde at Jørgen Dalager opsøgte mig og sørgede for at materialet kom arkivet i hænde så det kan kopieres og bruges af fremtidige generationer. Så er en del af arbejdet gjort!

Venlig hilsen, Kai